



AK-EL VAKFI

EYLÜL 2005

EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YAYIN ORGANI

YIL: 1 SAYI 1

**DÜNDEDEN BUGÜNE
AK-EL VAKFI**

AB ve TÜRKİYE

VAKFIMIZ

**BİR YÜKSELİŞİN
ANATOMİSİ**

**ALHASLILAR
SİNEMİLLİLER
KÜRECİKLİLER**

GENÇLİK

İÇİMİZDEN BİRİ

EĞİTİM ve SAĞLIK





Zen and Zen

.....
n a t u r a l c u l t u r e



Güneşli (İstanbul) - Bayrampaşa (İstanbul) - Cevahir A.V.M. (Şişli-İstanbul)
Söke (Aydın) - Carrefour A.V.M. (İzmir) - Karşıyaka (İzmir)

Değerli Dostlarım,

Vakıf çalışmalarımızı ve sesimizi zaman zaman sizlere değişik yollarla iletmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bu iletişim kanallarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Bugün elinizde bulunan bu dergide emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlk sayımız olması dolayısıyla olabilecek eksikler konusunda affınıza sığınıyoruz.

Bildiğiniz üzere vakfımız, 1995 yılında Av. Münir Doğan Baloğlu başkanlığında "Birlik Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı" adı altında 111 kurucu üye tarafından kurulmuş ve sonrasında ismi, Akçadağ ve Elbistan ilçelerinin ilk heceleri olan "AK" ve "EL" alınarak, AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı olarak 1998 yılında değişmiştir. Vakfımızın amacı Akçadağ ve Elbistan'a bağlı köylerimizin tarihsel kültürel ve ekonomik bütünlüğünün vakıf çatısı altında geliştirilmesi ve zenginleştirilmesidir.

Bizler, bugünkü vakıf yönetimi, bizden önceki yönetimlerin yaptığı ve bizden sonrakilerinde yapacağı gibi 4 yılın çok yoğun ve acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda o kadar özverili ve faydalı projelere imza attık ki, her birini bir dayanışma örneği, her birini ayrı bir lezzet olarak değerlendiriyorum. Bu güzel yılların getirdiği yorgunluktan olsa gerek, yeni bir ekibin ve enerjinin vakfımıza faydalı olacağı fikrini arkadaşlarıma ilettiğimde; gelen yoğun baskılar ve isteklerle birlikte, vakfımızın gelişmesi gerekliliğine inancımın dolayısıyla bir dönem daha başkanlık görevini üstlendiğimi belirtmek isterim. Bu görevi yerine getirmemize olan inançlarından dolayı tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Bugün bulunduğumuz binanın yapımı ve açılışı ile ilgili telaşlı ve yoğun çalışmalar, vakıf bünyesinde oluşturduğumuz kadın komisyonunun kurulması, aşure günler, pilav günler, ünnet şölenleri, doktorlarımızın desteğiyle sağlık taramaları, eczacılarımızın desteğiyle ilaçyardımı kampanyaları, okuma yazma seferberliğimiz ve gençlerimize katkı sağlamak için verilen öğrenim bursları çalışmaları, bayr amlarda yapılan yardımlaşmalar, bayanlarımızın ve kızlarımızın hem kişisel gelişimleri hem de meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen sivilistlik, modelistlik, el sanatları gibi kurslar, inanın bunların her biri benim hayatımda yaşadığım en güzel mutluluklar ve keyiflerdendir. Hep beraber gösterdiğimiz çaba ve dayanışmanın sonuçları olarak bizde sonraki nesillere de örnek olacağını düşünüyorum.

Bütün bu çalışmalarda takım çalışması ve dayanışmanın en güzel örneklerini gösteren takım arkadaşlarım; Bşk. Yrd. Hasan Topaloğlu, Sayman Mehmet Akpınar, Üyeler; Hasan Soysüren, Hüseyin Doğan, Süleyman Hantaş, İbrahim Kayım, İbrahim Sever, Zülfikar Karagöz, Avukat Mustafa Yener, İbrahim Yirik, Ali Genç, Ali Doğan, Hacı Polat, İbrahim Karakaş, Hasan Akgül, Abdullah Turunç, İrfan Özbek, Hüseyin Şahin, Memet Şahin, İsmihan Yirik, Kasım Öz, Şükrü Emre ve tüm vakıf çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Destekleriniz daim oldukça hizmetlerimizin sürekli gelişeceğini, kültürel ve sosyal alanlarda bir araya gelen dostlarımızın ilişkilerinin pekişeceğini veya gelişeceğini düşünüyorum. Bütün çalışmalarımızı maddi ve manevi olarak destekleyen, her zaman yanımızda olduklarını bizlere hissettirerek güç veren Avrupa'daki ve Türkiye'deki tüm değerli dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Bektaş ÖZBEK
AK-EL VAKFI
Başkanı



Bektaş ÖZBEK



AK-EL
EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI



AK-EL Vakfı Adına
İmtiyaz Sahibi
Bektaş Özbek

Yazı İşleri Müdürü
Av. Mustafa Yener

Danışman & Koordinatör
Hüseyin Aldoğan

Yayın Komitesi Başkanı
Mali Finansman Sorumlusu
Başkan Yardımcısı
Hasan Topaloğlu

Genel Sekreter
Aligül Soysüren

Halkla İlişkiler
Azize Yurtsever

TEMSİLCİKLER

AKÇADAĞ / Kürecik
Mustafa Mercan
Tel: 0422 211 43 73

ELBİSTAN
İbrahim Doğan
Yoğun Söğüt Köyü Muhtarı
Tel: 0536 614 47 01

GAZİANTEP
İsmail Özgür
Tel : 0342 321 84 47

ANKARA
Hasan Yalnız
Tel: 05327703624

İZMİR
Gül Öztoprak
Tel: 0232 369 98 36

MERSİN
Ali Özveren
Tel: 0324 325 75 66

ALMANYA
İmam İkinci
Tel: 0049 202 428 635

İNGİLTERE
İsmet Serçe
Tel: 00442088097119
00447803169227

FRANSA
Şükrü Çelik
Tel: 0336 745 168 86

HOLLANDA
Cemal Kapıkıran
Tel: 0031653184188

İSVİÇRE
Süleymen Yıldırım
Tel: 0041 323 228 311
00417 763 651 114

BELÇİKA
Şahmaran Bakır
Tel: 0032 873 520 97

Adres
Merkez Mah. Atatürk Cad.
Taşova Sokak. No: 9 K: 3- 4 -534530
Yenibosna – İSTANBUL
Tel : (0212) 657 23 44 - 656 81 11
Web : www.akelvakfi.org
E-Mail : akelvakfi tmail.com

Baskı
Mart Matbaacılık Sanatları
Tel: 0212 321 23 00

İÇİNDEKİLER

AK-EL EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU	3
AK-EL VAKFI KURUCUSU VE DÖNEM BAŞKANLARI	4
AK- EL (BİRLİK) VAKFIMIZ	5
YAYIN İLKELERİMİZ	6
VAKFIMIZ KURULUŞ GEREKÇESİ AMACI DÜŞÜNCESİ	8-9
DÜNDEN BUGÜNE AK-EL VAKFI	10-18
AK-EL VAKFININ AB PENELİNDE PLAKET TÖRENİ	19-20
AK-EL EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI KURUCU ÜYELERİ	21
BÖLGELERDEN HABERLER	23-24
SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK	25
Prof Dr Haşim MUTLU	26
Londra'dan Bir Dost	27
BİZİM VAKFIMIZ AK-EL VAKFI	28-29
BİR ÖĞLEDEN SONRA	30-31
SOSYAL AKTİVİTELER	32
OKUMA / YAZMA KURSU	33
KADINLAR KOMİSYONU	34-35
BİR YÜKSELİŞİN ANATOMİSİ	36-38
ELBİSTAN ALHAS KÖYLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÜZEYİ	39
AKÇADAĞ-ELBİSTAN HARİTASI	40-41
GEÇMİŞTEN BU GÜNE ALHASLI AŞİRETİ	42-43
İSMAİL TURUNÇ DEDE	44-45
SİNEMİLLİ CEMAATİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ.	46-47
ÖRNEK ALINACAK DAVRANIŞLAR	49
KÜRECİK KÖYLERİ	51
İÇİMİZDEN BİRİ	53
ŞİİR KÖŞESİ	54
AK-EL VAKFI 1. GENÇLİK ŞÖLENİ	55

AK-EL EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU



Başkan Bektaş ÖZBEK



Başkan Yrd. Hasan Topaloğlu



Sayman Mehmet Akpınar



Hüseyin Doğan



Hasan Soysüren



Av. Mustafa Yener



İbrahim Sever



Süleyman Hantaş



Zülfükar Karagöz



İbrahim Yirik



Ali Genç



Hacı Polat



Kemal Çelik



Ali Doğan



İbrahim Karakaş



Hasan Akgül

DENETLEME KURULU ÜYELERİ



Abdullah Turunç



İrfan Özdek



Hüseyin Şahin



İsmihan YIRIK



Kasım Öz



Mehmet Şahin





Münir Doğan Baloğlu

Vakfımızın kurucu Başkanı olan Münir Doğan Baloğlu, 10.02.1929 yılında, AKÇADAĞ İlçesine bağlı Kürecik Bucağının BALHACI (Dutlu) köyünde doğmuştur. Okul çağına geldiğinde, o tarihlerde her köyde okul olmadığı için, ilkokulu, Bekiruşağı köyünde ve Akçadağ merkez Ziya Gökalp İlkokulunda okuyarak 1945 yılında ilkokulu bitirmiştir. Aynı yıl Akçadağ Köy Enstitüsüne girmiş ve bu okula 1952 yılında öğretmen olarak mezun olmuştur.

Sırası ile Tunceli Pülümür ilçesi orta okulu, Akçadağ Ortaokulu, Kahraman Maraş Göksun Ortaokulu öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Göksun Ortaokulunda dört yıl müdürlükte yapmış olup, Malatya merkezinde bulunan Atatürk ortaokulunda öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Daha sonra Malatya Turan Emeksiz Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği yapan BALOĞLU, Kemalist düşünceye sahip olması nedeni ile bu dönemde hedef haline gelmiş ve saldırılara maruz kalmıştır.

1972 yılında İstanbul'a tayinen gelen BALOĞLU, İstanbul 'da da çeşitli okullarda Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaparken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini dışardan bitirmiş olduğundan, İstanbul da serbest Avukatlıkta yapmaya başlamış. Münir Doğan Baloğlu, toplumunu seven, kültüre önem veren, sosyal yapıda birisi olduğu için , önce yöre insanının biraraya getirilmesi amacıyla Kürecikliler Derneğinin kurulmasına öncülük etmiş ve bir dönemde bu derneğin başkanlığını yapmıştır. Yöre toplumuna daha fazla faydalı olabilmenin koşullarını ararken, bunun kurulacak bir vakıf vasıtası ile yapabileceğini görmüş ve bu fikrini insanlarla paylaşmış bu fikre sıcak bakanlardan 111 kişi ile birlikte, olmanın gerektiğinin vurgulanması amacıyla, adı BİRLİK Eğitim -Kültür ve Sağlık Vakfı, olan şimdiki vakfımızın kurulmasına öncülük etmiştir. 05 Mart 1995 tarihinde, vakfın tescili tam olarak sonuçlanmadan geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girmiş, bütün çabalara ve tedavilere rağmen komadan çıkamamış ve kazadan 11 ay sonra 14 Ocak 1996 tarihinde yaşama 66 yaşında iken veda etmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Av. Münir Doğan Baloğlu Karaca Ahmet Mezarlığında toprağa verilmiştir.

Kendisini rahmetla anıyoruz.

AK-EL vakfı

AK-EL VAKFI KURUCUSU VE DÖNEM BAŞKANLARI



Hüseyin DOĞAN
1. Başkan



Haydar ŞAHİN
2. Başkan



İbrahim Sinemillioğlu
3. Başkan



Bektaş ÖZBEK
4. Başkan

AK-EL (BİRLİK) VAKFIMIZ...



Hüseyin DOĞAN
BİRLİK (AK-EL) Vakfı 1. Başkanı

Vakfımızın bugünkü halini görüp ilk kurulma çalışmalarını düşündükçe, inanın içimi sevinçle birlikte hüznün de kaplamaktadır.

Vakıf bizim toplumumuzun yabancı olan bir kurumdur. Önceleri, İstanbul'a gelip burada yaşamını sürdüren, ayrı ilçelerden gelmelerine karşın aynı toplumun bireyleri olan, Akçadağ ilçesi Kürecik köyleri ve çevre köyleri ile Elbistan ilçesine bağlı, Alhaslı, Sinemilli ve Devrişçivli köylerinin bir araya geldikleri dernekler bulunmaktaydı. Kürecik Derneği ve Sevder adlı bu derneklerde yönetimler ve üyeler arasında zamanla kısmen, köycülük ve kabilecilik bazında, bazen ise derneklerin siyasi parti gibi kullanılmamasından dolayı görüş ayrılıkları, çelişkiler ortaya çıktı. İnsanların birbirlerini kırıncı boyuta ulaşan tutum ve davranışları nedeni ile derneklerde kopmalar veya dışlanmalar meydana geldi. İşte 1994 yılı içerisinde üyesi bulunduğum Kürecik Derneği'nde de aynı durum yaşandı. Bu derneğin kurucusu olan ve başkanlığını yapan Av. Münir Doğan Baloğlu, gelişen durumu gördüğünde bizleri bir araya toplayarak vakıf hakkında bilgi verdi ve yöremize yönelik bir vakfın kurulması halinde, topluma daha faydalı işler yapılacağını anlattı. O tarihe kadar vakıflar hakkında bilgi sahibi olmadığımız için, anlatılanları duyduğumuzda biz de bu girişime sıcak baktık ve birlikte hareket etmeye karar verdik.

Ancak, yukarıda da belirttiğim gibi, toplum olarak biz vakıfların ne olduğunu yeterince bilmiyorduk. Vakfın, Osmanlı'dan kalma ve daha çok tarihi yapılar için kurulan veya dini cemaatlerin kurmuş oldukları kurumlar olduğunu düşünüyorduk. Anlatılanlar karşısında günümüzdeki vakıfların, kuruluş amacına uygun olarak faaliyet gösteren faydalı birer kurum olduğunu öğrendik. Rahmetli Münir Hoca ve bizler bir grup olarak, nerede ise kapı kapı dolaşıp Akçadağlı ve Elbistanlı dostlarımızı ziyaret ettik. Amacımızın, Akçadağ ve Elbistan'a bağlı aşiret köylerinin birlikteliğini sağlayacak kalıcı bir kurumu hayata geçirmek olduğunu belirttik. Kültürünü unutmadan yaşayan, sağlık ve eğitim konularında toplum bireylerine hizmet edecek bir kuruluşun kalıcı bir kurum olacağını anlattık. Bize mevcut derneklerin olduğunu söylediklerinde, kendilerine derneklerin ve vakıfların faaliyet alanlarının farklı olduğunu, derneklerin vakfın yapacağı çalışmaları yasal olarak yapmalarının mümkün olmadığını, en ufak bir olay veya durumda kapatılıp mal varlıklarına el konulabileceğini, kalıcı olmayacaklarını ve ayrıca vakfın varlığının derneklere bir zararının olmayacağını anlattık. Bu çabalarımıza az sayıda Akçadağlı ve çoğunluğu Elbistanlı olmak üzere, bazı insanlarımızın karşı çıktıklarını, üye olmayacaklarını ve hatta vakfın gerici bir kurum olduğunu söylediklerine de şahit olduk.

Yılmadık. Uzun ve yoğun çabalar sonrasında, 111 üye tarafından, amacımız, toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak olduğundan dolayı, BİRLİK Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adı altında vakfın senedi hazırlandı ve Fatih Adliyesi'ne açılan dava sonucu alınan kararlar vakfın tescilini sağlamış olduk.

Vakfımızın kuruluşunda öncülük eden Av. Münir Doğan Baloğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında bitkisel hayata girdi ve uzun süre komadan çıkamayıp vefat etti. Kendisini rahmetle anıyorum. Münir Hoca'nın vefatı üzerine, o tarihlerde tescil işlemi gerçekleşmiş olması nedeni ile vakıf senedinde yer alan isimler itibarıyla ben, Hasan Soysüren, Süleyman Hantaş, İbrahim Kaya, Kemal Peköz, Hüseyin Şahin, K. Ali Özdemir, Ali Özbek ve Mehmet Şentürk olduğumuzdan kendi içimizde Kemal Peköz'ü başkanlığa

seçtik. Bu yönetim kurulu, geçici yönetim kurulu olduğu için, hemen olağan genel kurul toplantısı yapılması kararını aldık ve yapılan seçim sonrasında, benim yönetim kurulu başkanlığında, 1997 yılına kadar görev yaptığımız yönetim oluşturuldu. Yeni kurulmuş olmamız nedeniyle ilk dönemde oldukça fazla zorluklar yaşadık ve ancak yılmayarak insanlarımızı vakfımızı anlatmaya devam ettik. Gerek ilk dönemimizde ve gerekse sonraki yönetimlerde görev almış olsun olmasın şu anda yönetimde bulunan Av. Mustafa Yener arkadaşımız, vakıf hakkında bizler yeterli bilgi sahibi olmadığımız için, devamlı olarak bizlere yardımcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kendisine teşekkür ederken bu durumun bilinmesinin gerektiğine inanıyorum.

Vakfımızın dününü, yani kuruluş aşamasındaki yukarıda çok kısa olarak belirttiğim zorluklarını yaşamış ve bu günkü durumunu gören ve yönetimde bulunmam nedeni ile bizzat yaşayan biri olarak, toplum bireylerimizin çoğunun fikirlerinin ne denli değiştiğini görmek beni mutlu etmektedir. Çünkü dün, vakfa şiddetle karşı çıkanlar, dünyalarında her şeye siyasi boyut penceresinde bakan ve yorumlayanların, bir taraftan demokratim derken diğer taraftan farklı düşüncelere tahammül dahi gösteremeyenlerin şimdi vakfa sıcak bakmakta olduklarını ve vakfın içinde yer almaya çalışmakta olduklarını görüyoruz. Bizlerden hiç birimiz bundan rahatsız değiliz. Üstelik belirttiğim gibi, bu durum bizleri oldukça memnun da etmektedir. Az da olsa hala eski düşüncelerini muhafaza edenler bulunsun da bunların fazla taraftar bulamadıklarını ve zamanla tek başlarına kalacaklarını biliyoruz. Bu durum bizleri, toplumumuz adına sevindirmektedir.

Vakfımız zor koşullar altında doğdu. Ancak, kurucuları gören, üyeleri gören, yönetimleri gören ve her şeyden önemlisi yapılanları gören gözler, "Biz de yapabiliyormuşuz" diyerek, bunun sevincini, onur ve gururunu yaşayarak, vakıflarına sahip çıkmaktadırlar. Rahat uyu Münir Hoca. Amacına ulaşmış bulunmaktasın. İyi ki vardın ve bize önyak oldun. Ruhun şad olsun.

Ne mutlu bize, ne mutlu sizlere.

Yayın İlkelerimiz...

Yayın hayatına kazandırdığımız "AKEL VAKFI" dergisinde yayınlanmak üzere akademisyen, yazar, şair, bürokrat, iş adamı, yurtiçinde ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz ile okuyucuların bizlere göndermek istediği veya göndermiş bulunduğu yazıları ile ilgili açıklamayı dikkatlerinize sunuyoruz.

Vakfımız tarafından üç aylık peryotlarla yayınlanıp sizlere ulaştırmayı amaçladığımız dergide yayınlanacak konular için herkesin katkısını bekliyoruz. Bu katkılarınızla vakfımızın dergisi zengin bir içerik kazanmış olacaktır. Kuşkusuz ki bu zenginlik vakfımızın çatısı altında birlik ve beraberlik oluşturan insanlarımızı da son derece sevindirecektir. Dergimizin yayın politikası; dergimizde her kesimin kendi görüş ve düşüncelerine ait konuları içerecek yazılara yer vermektir. Bu ilkemizden şaşmayacağımıza hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın. Sizlerin bizlere vermiş olacağı katkılarla bu derginin sağlıklı yayın hayatına devam etmesi, sizler kadar biz yönetim kurulunu da mutlu edecektir.

Vakıfların yayın hayatına kazandırdığı dergilerde ve diğer yayınlanan eserlerde yayınlanan yazılarla ilgili olarak vakıf yönetimleri yasal sorumluluklar taşımaktadırlar. Bu nedenle de yayınlarında yayınlanacak yazılar yasal sorumluluğu olan yazılardır. Vakfımızın dergisi için yönetim kuruluna seçilen üyelerden oluşan bir yayın komitesi oluşturulmuş bulunmaktadır. Dergide yayımlanacak konularla ilgili yazılar önce yayın komitesi tarafından incelenecektir. İncelenen yazılarda yayın ilkelerimiz açısından sakıncalı görülmemeyen yazılar yayımlanacaktır. Dergimizin yayın politikasının ilkeleri gereği gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamak, gerekli düzeltmeleri yapmak yayın komitesine aittir. Ayrıca yazıların yayımlanmama ve derginin diğer sayılarında yayımlanmak üzere bir sıralanmaya konulması da yayın komitesinin yetkisindedir. Böyle bir yetkiyi yönetim kurulumuz adına kullanacak olan yayın komitesi ve yazı işleri müdürlüğümüzün tasarrufunu hoş görüşünüze sunuyoruz.

**AK-EL Vakfı
Yönetim Kurulu**

DÜZGÜN TV

Çalışmalarına devam eden AK-EL vakfının yaptığı hizmetler Avrupa TV'lerinde yayınlanmaya başlandı. Prof. Dr. Mehmet Atlan ve yazar Mehmet Uzun ile 12.02.2005 tarihinde vakıf konferans salonunda yapılan AB konulu panel, vakfın yapmış olduğu etkinlik olarak yayınlandı. AB Konulu panel konuşmaları banttan verildi. Almanya da yayın hayatına 2 Temmuz 2005'te başlayan DÜZGÜN TV, paneli 21.07.2005 tarihinde saat 22.15 ten itibaren kırk dakikalık yayınıyla yayınladı. Tüm Avrupa tarafından izlenen yayın, özel gündemle toplanan AK-EL Vakfı Yönetim Kurulunca vakfın merkezinde izlendi.

DÜZGÜN TV'yi aşağıdaki frekanslar üzerinden izleyebilirsiniz
**EutelStar W3a-7Derece Dikey Symol Rate-2
Rate-7/8 Frekans 10873,25 Frq MHZ**

Ayrıca internet üzerinden canlı yayınlarını
www.duzguntv.com adresinden takip edebilirsiniz..



AK - EL SİGORTA

ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.
MAKSİMUM HİZMET

**ANADOLU
SİGORTA**

AXA AXA OYAK

Acenteliği olarak

- ✓ KASKO
- ✓ TRAFİK
- ✓ İŞYERİ
- ✓ KONUT
- ✓ YANGIN
- ✓ NAKLİYAT
- ✓ FERDİ KAZA
- ✓ SORUMLULUK
- ✓ SAĞLIK
- ✓ MÜHENDİSLİK

Güvenle, sorumluluk bilinciyle, kaliteli hizmet veren, karşınıza çıkabilecek bütün riskleri garanti altına alıyoruz.

Bektaş Özbek - Emine Kamberlioğlu

Merkez Mahallesi Atatürk Cad. Ferit Sıdal Sok. No:9
Kat:1 34530 YENİBOSNA İSTANBUL
Tel:(0212) 489 18 04 / 489 26 17 Fax:(0212) 489 21 54



Av. Mustafa YENER

Değerli dostlar, yayın hayatına başladığımız dergimiz vasıtası ile sizlere ulaşmanın heyecanını yaşarken, toplumumuzun yabancı olduğu vakıflar ve bu örgütlenmenin içinde bulunduğu vakfımız hakkında açıklayıcı bilgiler vermeyi gerekli görüyoruz.

Vakfın kelime anlamı; bir malın kamunun yararına sonsuza dek özgülenmesi, alıkonulmasıdır. Yani günümüzde vakıf, bir malın veya paranın belli bir gayeye tahsisidir.

Kıs adı AK- EL Vakfı olarak adlandırığımız vakıf, bildiğiniz üzere yöresel bir vakıftır. Kuruluş çalışmaları 1994 yılı içerisinde başlamıştır. 1994 yılına kadar yöremiz köylerinden daha çok ekonomik sorunlar nedeni ile topraklarından kopup İstanbul'a gelen insanlarımız kısıtlı olarak ancak düğün ve cenazelerde bir araya gelirlerken, sonraları örgütlenme gereğini duymuşlar ve sivil toplum örgütü niteliğinde olmak üzere Kürecik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği ve Sevdilli ve Çevre köyleri yardımlaşma derneği adları altında iki dernek kurmuşlardır. Bu derneklere bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapmışlardır. İlk dönemlerde Dernekler sıcak ilişkilerin doğmasına ve insanların önemli günlerinde bir birlerini görmelerini ön ayak olurken, zamanla öncesinde Kürecik Derneğinde başlayan bir kısım sürtüşmeler sonrasında, derneklerin sağlıklı bir yapıda gelişemeyeceğini ve ayrıca toplumun gelişmesi için yeterli de olamayacağını gören, Kürecik-Balhacı köyünden Av. Münir Doğan Baloğlu, bir vakıf kurulmasını gündeme getirmiştir. Vakfın faaliyet alanı itibari ile toplumuza daha faydalı işler yapılabileceğini gören Akçadağ'lı olsun, Elbistan'lı olsun yöre köylerimizden şahıslarla görüşen Baloğlu, Vakıf senedinin oluşturulması

yoluna gitmiş, toplumsal duyarlılık gösteren toplam 111 kurucu üye ile vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Ancak, kendisi 1995 yılı Şubat ayı içerisinde vakfın tescil işlemlerinin yapıldığı dönemlerde geçirdiği bir trafik kazası sonrası komaya girmiş ve 11 ay bitkisel hayatta kaldıktan sonra 14 ocak 1996 tarihinde yaşama veda etmiştir. Kendisini, böyle bir oluşuma öncülük ettiğinden dolayı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Vakfımızın yöre halkının birlikteliğinin sağlanmasını amaçladığından dolayı, öncelikle birlikte olunmasının gereğinin vurgulanması düşüncesi ile adı " BİRLİK Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı " olarak belirlenmiştir. Ancak 1997 yılında yapılan genel kurulda, vakfımızın Akçadağ ve Elbistan yöre köylerini kapsaması dikkate alınarak, adı Akçadağ ve Elbistan ilçelerinin ilk heceleri alınarak AK- EL Eğitim, kültür ve sağlık vakfı olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve 1998 yılında Mahkemece ismimizin "AK-EL EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI" olduğu karar altına alınarak tescili sağlanmıştır.

Vakıfların faaliyet alanları, Vakıf senedi denilen ve Mahkemece kayıt altına alınmış bulunan yazılı metinlerle belirlenir. Vakıflar senetlerinde yer alan bu faaliyet alanları dışında ve yasal çerçevede kalmak koşulu ile faaliyetlerde bulunabilirler. Vakfımızın amacı, vakıf senedimizin 3. maddesinde gösterilmiştir. Bu maddede "Birbirleriyle tarihsel, ekonomik, sosyal kültürel ve coğrafi bir bütünlük gösteren Akçadağ ilçesi Kürecik bucağına bağlı köyler ile, Elbistan ilçesi Gücük bucağına bağlı köyler ve bu köylerden ayrılıp bölge dışına çıkmış köyler ve kuruluş aşamasında kurucu üye alınan diğer

köyler v.s yerleşim bireylerinin birbirlerine yönelik sosyal çalışmaları ile bu yöre insanlarının bir birine yardım edebilmelerini geliştirmek, eğitim, öğretim, bilim, kültür sanat, sağlık ve spor etkinlikleri ile bireysel, toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa beden sağlığını geliştirecek ortam ve imkanları hazırlamak ve böylelikle bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktır" diye belirlenmiş bulunmaktadır. Bu amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak 4. maddesin de etkinlik konuları olarak, insanlar arasında amaçlarına uygun sosyal ve yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç içerisindeki insanlara yardımcı olmak, Eğitim ve Öğretimin her kademesine yönelik faaliyet ve yardımlarda bulunmak, her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, amaçlara uygun yayınlar yapmak, etkinliklere elverişli sosyal tesisler kurmak, mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışmayı sağlama amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. Vakfımızın geliri kuruluş aşamasında kurucuların bağışladığı miktarlarla, üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Eğitim, Kültür ve sağlık vakfı olduğu için, bu faaliyet alanlarında yapacağı etkinliklerde harcama kalemleri ayrı ayrı belirlenmiş bulunmaktadır.

Vakfımızın Organları, Genel Kurul, Vakfedenler Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur. Genel Kurul ; Vakfedenler Kurulu Üyeleri (kurucu üyeler) ile, vakfın kurulmasından sonra üye kaydı yapılan üyelere oluşmaktadır. Genel kurul, başkan ile Yönetim ve Denetim kurulularının üyelerini seçmektedirler. Vakıflara ve dolayısı ile vakfımıza üye

alımı yasalarla sınırlıdır. 2001 yılını kadar, vakıf senedinde öngörülen şartlara haiz şahısların başvuruları, Yönetim Kurulu'nda değerlendirilip, üyeliğinde yasal ve kurumsal olarak bir sakınca görülmeyenlerin üyeliğe alınmaları Genel Kurulun onayına sunulurken, 2001 yılında Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklik ile vakıflara üye alımı durdurulmuştur. Yani mevcut vakıflara yeni üye kaydı yapılamamaktadır. Ancak, kurucu üye olup, vefat eden veya her hangi bir nedenle istifa edenlerin bulunması halinde, yine vakıf senedinde belirtilen şekillerde öncelikle mirasçıları veya kaydını istedikleri şahısların yasal engellerinin bulunmaması halinde üyelik kayıtları yapılabilmektedir. Daha önce yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı vakfın oluşumuna soğuk bakan bir kısmı insanlarımızın vakfa üye olmak istediklerini duyuyor ve biliyoruz. Ancak, yukarıda özet olarak değindiğimiz yasal engeller itibari ile üyelikleri yapılamamaktadır. Yönetim olarak, bir hususa daha değinmeyi gerekli görüyoruz. Vakfımızın amacını yukarıda belirtmiş bulunmaktayım. Vakfımız, Atatürkçü, çağdaş, demokrat insanların oluşturduğu bir vakıftır. Vakıf senedinde yer alan amaçlar doğrultusunda hizmet etmeyi kendilerine hedef belirleyen kurucular kurulu üyeleri, vakfı kurarlarken hiçbir siyasi çıkar ve amaç gütmemişlerdir. Bazı sohbet toplantılarda vakfın neden siyaset yapmadığı gibi eleştirilerle karşılaştığımızda oldu.

Değerli dostlar, bilirsiniz ki yöremiz köylerinin hemen hemen hepsi, siyasi görüş olarak demokrat yapılı, çağdaş görüşlü insanların oluşturduğu yerleşim birimleridir. Bir aile içerisinde dahi olaylar karşısında düşünce farklılıklarına rastlanırken, toplum bireyleri arasında farklı düşüncede olanların bulunması gayet doğaldır. Bunu kabullenmemiz gerekir. Ayrıca bunu kabullenmek demokrat olmanın gereğidir. Olmazsa olmazdır. Yönetimde olsun olmasın vakıf üyelerinin birer birey olarak ülke sorunlarına duyarsız kaldıkları düşünülmesin. Bu haksızlık olur. Yaşadığımız toplumda ve özellikle de bu dönemde herkesin olaylara siyasi olarak bakması ve kendi yerini belirlemesinin ve elinde geldiğinde bir mücadelenin içerisinde bulunmasının gerektiğine inanıyoruz. Bizim karşı olduğumuz husus, şahısların siyaset yapması olmayıp, vakfın siyaset yapmaya araç olarak kullanılmasının istenmesi, siyasi bir kimlik ve oluşum içerisine çekilmeye çalışılmasıdır. Yeri geldiğinde siyasi partilerde ve özel

toplantılarda bu konular üzerine konuşmalar ve yorumlar yapılmaktadır. Yapılan bu siyasi çalışmalar vakıf kimliği altında olmayıp, vakıf binası içerisinde dahi olsa, şahsi kimlik altında yapılmaktadır. Bugüne kadar söylediğimiz gibi bundan böyle de, vakıf çatısı altında kurum olarak bizim siyasetimiz, vakıf senedinde amaç olarak belirlediğimiz konularda yöremiz halkına hizmet etmektir. Vakfın siyaset yapması veya siyasi bir oluşum içerisinde aktif bir şekilde yer alması, yasal olarak da mümkün değildir. Bu şekildeki bir girişimin, vakfın dağılmasına ve birlikteliğin bozulmasına neden olacak ilk ve tek neden olacağı da açıktır. Bu nedenle, vakfın siyasi oluşum içerisine çekilmesine fırsat verilmeyeceğini belirtmek isteriz. Yine bu nedenledir ki, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bırakalım üye bazını, yönetim kurullarında yer alan yöneticiler dahi, siyasi çalışmalarını kayıtlı oldukları veya sempati duydukları siyasi partilerde yapmalarına karşın, vakfa geldiklerinde, tabiri yerinde ise "siyasi ceketlerini dışarıda bırakarak içerigirmektedirler. Aynı siyasi görüşte olsalar dahi hep birlikte, tek vücut olarak yöremiz için, yöremiz insanı için, doğruyu, daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz araştırılmakta ve çaba göstermektedirler. Doğup geldiği yeri, köyünü unutmadan ve ancak köycülüğük, kabilecilik gibi illiklikleri dışlayarak, özverili olarak çalışmalar yapmaktadırlar. Bu nedenle, vakfın bir siyasi partiye desteklemesi, din veya ırk bazında söylem içerisine girmesinin söz konusu olmadığını, olamayacağını ve bunun istenmemesini ve beklenmemesini önemle rica ediyoruz. Doğrusuda budur. Ancak, pek tabiidir ki yasal çerçevede olmak üzere, bir kısım demokratik oluşumlar içerisinde yer almamız ve aynı doğrultu ve kapsamda etkinlikleri desteklememiz de doğal olacaktır.

Değerli dostlar, üye olsun olmasın herkesin kendinde bir parça bulacağı yöremizin sağlıklı bir kurumu olan vakfımız, tüm birimleri ile tüm yöre halkının hizmetindedir. Vakfı her ne kadar üyelerden ve yine üyelerin seçtiği yönetimler yönetmekte ve bundan böyle de aynı şekilde yönetimler oluşacak ise de bu olması gereken yasal bir durumdur. Vakfın mevcut kütüphanesi, Üniversitede okuyan ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere karşılıksız burslar vermesi, sağlıktaramaları yaparak yine aynı durumda olan insanlarımızı muayene, ilaç ve ameliyat dahil karşılıksız hizmetler sunması, sağlık ünitesinde

haftanın beş günü uzman doktor vasıtası ile muayeneler yaptırması, okuma yazma kursları, biçki dikiş, elsanatları, sivilistik modelistik kursu gibi v.b. kurslar açarak yöre halkının sağlığına, eğitim ve kültürüne katkılarda bulunması, üye olsun olmasın siz toplum bireylerimizin katkıları ile olmaktadır. Bir kısım şahısların vakfımız ile yöre derneklerimizi kıyaslamaya, arada çelişki varmışçasına söylentiler çıkarmaya çalıştıkları duyularını almaktayız. Sizlerden bu söylentilere itibar etmemenizi özellikle rica ediyoruz. Vakıf olarak derneklerle bir sorunumuz da bulunmamaktadır. İleri sürülen olayların hepsi yapaydır. Yöremiz dernekleri ile vakfımızın, birer sivil toplum örgütü olmalarından başka bir benzerlikleri bulunmamaktadır. Derneklerin ve vakıfların kuruluş ve faaliyet alanları farklıdır. Bu bakımdan birbirleri ile kıyaslanmalarının yapılması yanlıştır. Aynı oluşumlardır. Derneklerde üyelerin çokluğu esastır. Ancak vakıflarda üyeliğin çokluğu esas olmayıp, asıl olanın amaçların gerçekleşmesine hizmet edecek maddi varlığın çokluğudur. Vakıflar ve dernekler yöre toplumuna hizmet etmeyi amaç edine nayrı kurumlardır. Bunların bir birine karşı olmaları değil, destek olmaları gerekir. Vakfımız kurulduğundan bu güne kadar yöremiz dernekleri arasında ayırım yapmadan elinde geldiğinde üzerine düşen görevleri fazlası ile yapmış bulunmaktadır. Bundan böyle yapmaya da devam edecektir. Vakfımıza üye olmayı düşünen değerli dostlarımızın da belirttiğimiz yasal engeller nedeni ile, vakfa bir kırıncılık duymamalarını, az da olsa bazı art niyetli şahısların beyanlarına itibar etmemelerini istiyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, vakfın tüm yöre insanına, hizmet etme amacı ile kurulduğunu bilmelerini istiyoruz. Vakıf, biz yönetimde bulunanlar ve üyeler ile birlikte yöremiz toplumuna mal olmuş herkesin gıpta ile baktığı bir kuruluştur. Yöremiz dışında gelen şahısların dahi yapılan yatırımlar ve hizmetleri görebek bizleri, doğal olarak da bizim bu hizmetleri sunmamıza katkı sunan tüm yöremiz insanını kutladıklarını bilmenizi istiyoruz. Duyma ile yetinmeyin. Gelin ve vakıf binamızı tüm birimleri ile tanıyın. Gezin ve faydalanın. Kısa bir süre içerisinde böyle bir emeğin ve eserin meydana getirilmesi gurur ve onurunu, yöre insanı olarak siz de yaşayın. Saygılarımla.

Av. Mustafa YENER
Yönetici - Dergi Sorumlu
Yazı İşleri Müdür

DÜNDEN BUGÜNE AK-EL VAKFI

Vakfımız, rahmetli Av. Münir Doğan BALOĞLU önderliğinde 1995 yılında 111 kurucu üye tarafından kurulmuştur. O dönemde, yöremiz insanlarını belli bir ölçüde bir araya getiren kuruluşlar olarak, Kürecik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği ile Sevdilli ve Çevre Köyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bulunmaktadır. Derneklerin kuruluş amacı ve yapacakları hizmetler göz önüne alınmış ve derneklerin yapacakları işlerin sınırlı olduğu görülerek vakıf kurulması gündeme getirilmiş; bu düşüncenin fikir babası olan Av. Münir Doğan BALOĞLU'nun bu düşüncesi kabul görmüş, Akçadağ ile Elbistan ilçelerine bağlı bir kısım köylerin insanlarının kaynaştırılması ve birlikteliğin sağlanmasının amaç edinilmesi nedeniyle adının "BİRLİK Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı" olması kararlaştırılarak kurulma çalışmalarına 1994 yılı içinde başlanmıştır.

Vakfımızın kuruluşunun Resmi Gazete'de yayımlanması dönemlerinde Münir Doğan BALOĞLU trafik kazası geçirmiş ve yaklaşık bir yıl kadar bitkisel hayatta kaldıktan sonra vefat etmiştir. Vakfın amacı, vakıf senedinin 3. maddesinde belirtilmiş olup, "Vakfın amacı birbirleri ile tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi bir bütünlük gösteren Akçadağ ilçesi Kürecik bucağına bağlı köyler ile Elbistan ilçesi Güçük

bucağına bağlı köyler ve bu köylerden ayrılıp bölge dışına çıkmış köyler ve kuruluş aşamasında kurucu üye alınan diğer köyler vs. yerleşim birimlerinin bireylerine yönelik sosyal çalışmaları ile bu yörenin insanlarını birbirlerine yardım edebilme verimlerini geliştirmek, eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat, sağlık ve spor etkinlikleri ile bireysel, toplumsal boyutlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, kafa ve beden sağlığını geliştirecek ortam ve



imkanları hazırlamak ve böylelikle bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktır" şeklinde belirtilmiştir.

Kurucu başkanımız olan rahmetli Av. Münir Doğan BALOĞLU'nun zamansız vefatı, öncülük ettiği bu kuruluşun çalışmalarını görememiş olması, bizleri her zaman üzmüştür.

Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor ve ruhu şad olsun diyoruz. Kuruluş senedimizde adı kurucu başkan olarak geçen Münir Doğan

BALOĞLU'nun vefatı üzerine, yönetim kendi arasında toplanarak, 20.7.1995 tarihinde Sayın Kemal PEKÖZ'ü başkanlığa seçmiştir. O dönemde yönetim kurulunun üyeleri ise Hüseyin DOĞAN, Hüseyin ŞAHİN, Doğu YIRIK, İbrahim KAYA, Cengiz POLAT, Mehmet ŞENTÜRK ve Hasan ALAGÖZ'den oluşmuştur. Kurucu Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırılmış ve 02.09.1995 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmıştır. 02.09.1995 tarihinde yapılan genel kurulda yönetime; Hüseyin DOĞAN, Hüseyin ŞAHİN, K.Ali ÖZDEMİR, İbrahim KAYA, Hasan SOYSÜREN, Süleyman HANTAŞ, Derviş AKÇADAĞ, Ali ÖZBEK ve Mehmet ŞENTÜRK getirilmiştir. Yönetim kurulu kendi aralarında yapmış oldukları seçim sonucu, Sayın Hüseyin DOĞAN'ı yönetim kurulu başkanlığına getirmiştir. Mehmet Şentürk'ün yönetim kurulundan istifası üzerine, yerine 1. sıra yedekte bulunan Av. Süleyman DURMUŞ "asil" üyeliğe alınmıştır. Bu dönemin vakfın yeni kurulduğu dönem olması ve insanlarımızın vakıf çalışmalarını daha öncesinde bilmemeleri ve yabancı kalmaları nedeniyle fazla bir katkı sağlama durumları olmadığından, vakıf fazla bir etkinlik gösterememiş, yapılan bağışlarla ve yönetimin bizzat kendi katkıları ile toplam 50 yüksekokul öğrencisine karşılıksız burs verilmiş ve ihtiyaç sahibi kimselere maddi yardımlarda bulunulmuştur.

30.03.1997 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yönetime, Haydar Şahin, Av. Mustafa YENER, Seyfi KAYA, Mamo POLAT, İbrahim KAYIM, Abdullah ŞAHİN, İbrahim AKPINAR, Haydar YİRİK ve Besat KAYA, seçilmişlerdir. Yönetim kendi arasında Haydar ŞAHİN'i başkanlığa getirmiştir. Bu dönemde vakfın merkezi, Aksaray'daki adresinden Yenibosna'daki adresine taşınmış, bu adreste lokal, lokanta ve kütüphane hizmete sokulmuştur. Üniversiteye hazırlık kursu açılarak, ekonomik sıkıntı içerisinde olan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak kurs verildiği gibi, toplam 164 yüksekokul öğrencisine de karşılıksız burs verilmiştir. Ayrıca ihtiyaç sahibi insanlara maddi yardımlarda bulunulmuş, üyemiz olan Sayın Dr. Şahin ÖZDEMİR'in katkıları ile 16 küçüğün sünnetleri yaptırılmıştır. Sev-Der yöneticileri ile bir araya gelerek yöre insanlarının dernek için almış oldukları ve atıl durumda duran arsanın vakfa devredilmesi önerisinde bulunulmuş ve onların da olurları üzerine bu arsanın vakfımıza devrini sağlamış, ayrıca vakif senedinde yapılması öngörülen değişiklikler için Av. Mustafa YENER başkanlığında kurulan ve hukukçulardan oluşan bir komisyon çalışmaları yürütmüş ve 08.06.1997 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda vakfın adı şimdiki adı olan AK-EL Eğitim Kültür ve

Sağlık Vakfı olarak değiştirilirken bir kısım maddelerde de değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca vakfımız bu dönemde, Akçadağ Belediye Başkanlığı'nca organize edilen "Akçadağ Kültür ve Sanat Festivali ile 1997 ve 1998 yıllarında katılmış, ayrıca şimdiki başkanımız olan Sayın Bektaş ÖZBEK'in Sevdilli köyünde yaptırmış olduğu okul binasının temel atma törenine katılmıştır.

04.04.1999 tarihinde yapılan genel kurulda, değişen vakif senedi uyarınca yeni yönetim kurulu oluşturulmuş ve vakif başkanlığına Av. İbrahim SİNEMİLLİOĞLU seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Av. Mustafa YENER, İbrahim KAYIM, Mehmet AKPINAR, İbrahim SEVER, Zülfikar KARAGÖZ, Ali HAS, Ali DOĞAN ve H. Hüseyin AKKAYA seçilmişlerdir. Bu dönem içerisinde vakif arsası üzerine inşaat yaptırma amacıyla proje çizdirme yoluna gidilmiş ve hafriyat aldirılmış ve ancak, ağustos ayında meydana gelen deprem sonrası bir kısım yasal engeller nedeni ile bu işe başlanılamamıştır. Sayın Bektaş ÖZBEK'in Sevdilli köyünde yaptırmış olduğu okulun açılışına katılmıştır. Yine bu dönemde toplam 209 yüksekokul öğrencisine karşılıksız burs verilmiş, maddi sıkıntı içerisinde o insanlara yardımlarda bulunulmuştur.

25.03.2001 tarihinde yapılan genel kurulda, vakif yönetimine, başkan olarak Bektaş ÖZBEK, üyeliklere (asil ve yedek olmak üzere) ise Hasan TOPALOĞLU, Hüseyin DOĞAN, Hasan SOYSÜREN, Süleyman HANTAŞ, İbrahim SEVER, İbrahim KAYIM, Zülfikar KARAGÖZ, Mehmet AKPINAR, Hasan AKGÜL, Haydar ŞAHİN, Mehmet GÖKTAŞ, Derviş AKÇADAĞ, Ali GENÇ, Haydar AYGÖRMEZ, Kalender KARPUZ ve İbrahim KARAKAŞ getirilmiştir.





Vakıf binası temeliyle atılan ilk adım

Öncelikle yöre derneklerinin ziyaret edilmesi düşünülmüş Sevdilli ve ÇevreKöyleri Derneği (Sev-Der) ile Kürecikliler Derneği ve Köşk Derneği ziyaret edilmiştir. Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde, Kurtköy'de, Bağcılar ilçesinde ve Bahçeşehir'de toplantılar yaparak, kendimizi ve vakfımızı tanıtip neler yapmak istediğimizi anlattık ve onların beklentilerini öğrendik. Bu şekilde görüş alışverişinde bulunmuş olduk.

25.03.2001 tarihinde vakıf yönetimine getirilmemiz akabinde, birinci dönemimiz sonu olan Mart 2003 tarihine kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızdan, rutin işler dışında hatırlayabildiklerimiz şunlardır: 25.04.2001 tarihinde vakıf binamızın temel atma törenini yaptık. Temel atma törenine bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı ve diğer yerel yöneticiler dışında, Kürecik muhtarları Alhaslı muhtarları ve Sinemilli muhtarları katılmışlardır.



Temel atma töreninde folklor gösterileri

Temel atma törenimiz kalabalık bir halk kitlesinin katılımı ile yapılmış ve bir şölen havasında geçmiştir. Aynı günün akşamı Bakırköy Mavi Marmara Et Lokantası'nda 2000 kişinin katılımı ile yemekli bir gece düzenledik. 30 Nisan Pazar günü, Yenibosna'da bulunan Boy Düğün Salonu'nda büyük bir katılımı ile aşure günü düzenledik. 10.08.2001 tarihinde Çatalca ormanlarında pilav günü yaptık. Kiraladığımız 24 otobüs ile İstanbul'un her yöresinde bulunan insanlarımızı piknik alanına taşıdık ve akşam evlerine bıraktık. Piknik alanında 28 koç kesilerek yemek yapıldığı gibi, 31 küçük çocuğun sünneti yapıldı.



Dönemin Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ, Millet Vekili Ridvan Budak ve Başkan Bektaş ÖZBEK

Çocukların tüm sünnet kıyafetleri vakfımız tarafından alınmış, kendilerine altınlar takılmış ve adet gereği teşte toplanan paralar kendilerine dağıtılmıştır. Temeli atılmış olan vakıf binamızın yapımı maddi bir birikimi gerektirdiğinden, Türkiye'de İstanbul ve diğer illerde bulunan üyelerimize ve dostlarımıza giderek maddi yardım taleplerinde bulunduğumuz gibi, sunuş bölümünde de açıkladığımız üzere, yurtdışında İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de bulunan yöremiz insanlarına giderek vakfımızı, amaçlarını ve yapmakta olduğumuz işleri ve binamızın durumunu anlatıp maddi desteklerini istedik.

Yurtdışında bulunan insanlarımız vakfa gelerek nakit veya inşaatta kullanılacak malzemeyi almak suretiyle aynı yardımlarda buldukları gibi, yurtdışındaki dostlarımızda İstanbul'a gelerek veya gelenlerle göndermek sureti ile aynı şekilde katkılarda bulunmuşlar ve binamızın inşaatının bitirilerek bu hale getirilmesini sağlamışlardır. Bu vesile ile bir kez daha kendilerine teşekkür etmeyi görev sayıyoruz.

Göreve gelmemizden itibaren, önceki yönetimlerin yaptıkları gibi, dar gelirli olan yöremiz insanlarının yüksekokullarda okuyan çocuklarına karşılıksız burs vermeyi amaç edindik. 2001-2002 öğrenim yılında 167 üniversite öğrencisine, 2002-2003 öğrenim yılında 170 öğrenciye burs vermiş bulunmaktayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 2001 yılından itibaren her yıl güzel etkinliklerle kutlamaktayız.



27.07.2002 tarihinde Elbistan Sevdilli köyü Han mezrasında bir şölen düzenledik. Akçadağ köylerinden ve Elbistan köylerinden, diğer illerden ve yurtdışından gelen toplam 10.000 civarındaki insanımızın katılımı ile yapılan bu etkinliğimizde, başta Arif SAĞ olmak üzere, Aynur Haşhaş va Mazlum Çimen gibi tanınmış birçok sanatçı saz ve sesleri ile şölene katılan insanlarımıza güzel bir gün geçirmiş oldular.



Herkesin birbirini gördüğü ve hasret giderdiği bu coşkulu günde 89 koç kesilerek "danıgoşt" dediğimiz etli pilav yapılmış ve tüm konuklara ikram edilmiştir. Ayrıca, 74 küçük çocuğun sünneti yapılmış, çocukların giysileri dahil tüm masrafları vakfımız tarafından karşılanmış, ayrıca her birine altın takılmış ve adet gereği "teşt" kurularak toplanan paralar kendilerine verilmiştir.

2003 yılından itibaren vakıf merkezimiz de Kurban bayramlarının ikinci günleri bayramlaşma günleri yapıldı. Oldukça büyük katılımların sağlandığı bu günlerde, gelen insanlarımız bayramlaştıkları gibi, kesmiş olduğumuz kurbanlardan yapılan yemeklerle ağırlandılar.





Bektaş Özbek Annesi ve Hasan Topalođlunun

23.03.2003 tarihinde yapılan genel kurulda seçilen Mart 2003'ten mart 2005'e kadar görev yapan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Bektaş ÖZBEK, üyeliklere ise (asil ve yedek olarak) HasanTOPALOĐLU, Hüseyin DOĐAN, Hasan SOYSÜREN, Süleyman HANTAŞ, Mehmet AKPINAR, Mustafa YENER, İbrahim SEVER, İbrahim KAYIM, Zülfikar KARAGÖZ, Ali GENÇ, Hasan AKGÜL, Haydar ŞAHİN, Ali DOĐAN, Hacı POLAT, İbrahim KARAKAŞ ve İbrahim YİRİK seçilmiştir. Denetim kurulu ise; Hüseyin ŞAHİN, Abdullah TURUNÇ ve İrfan ÖZBEK'ten oluşmuş bulunmaktadır. İki dönem için, yönetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin birlikte yazılmasının nedeni, her iki dönem içerisinde de tüm yönetim kurulu üyeleri, asil ve yedek ayrımı yapılmaksızın zaman zaman da denetim kurulu üyeleri de olmak üzere birlikte toplanılmakta ; her üye ayrımsız olarak maddi ve manevi katkılarını sunmakta ve ayrıca iş bölümü halinde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmelerinden dolayıdır.

Vakıf binamızda yer alan başta düğün salonumuz olmak üzere, bazı bölümlerin tamamlanıp hizmete sunulmamış olmaları nedeniyle öncelikle bu noksanlıkların tamamlanması yoluna gidilmiş, doğal olarak, bu harcamaların aidat ödemesi ile yapılması mümkün olmadığından, her zaman bizlerden yardımlarını esirgemeyen dostlarımıza gidilmiş ve onların aynı ve nakdi yardımları ile bu noksanlıklar tamamlanarak binamızın her bölümü hizmete açılmış bulunmaktadır.



8 mart Dünya Kadınlar Gününde Çoşkulu Görünüm



Türk Halk müzüğü sanatçısı "Aslıgül" 8 mart Dünya Kadınlar Gününde



Düğün Salonundan görünüm

Binamızı yaparken bir katının eğitime yönelik dershane, bir katının da poliklinik yapılması düşünüldüğünden ve buna uygun olarak yapılaşma sağlandığından dolayı bu hususta girişimlerde bulunulmuş, ancak binamızın konut alanında kalması ve projesinin konut projesi gibi çizilmiş olması ancak dershane ve poliklinik yapılacak yerlerin ayrı girişlerinin bulunması ve bu hizmetlerin görüleceği yerlerin gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın kıstaslarına uygun olması gerektiği, bizim bu hizmetler için tahsis edeceğimiz yerlerin bu vasıflarda olmadığını ve bu hali ile her ikisi içinde izin alınmasının mümkün olmadığını, yerimizi gösterdiğimiz doktorlar grubu ve dershane yetkilileri ile ilgili bakanlıkların yetkililerinden öğrenmiş olduk. Bu nedenle önceden öngördüğümüz bu iki birimi hizmete açamadık. Ancak, vakfımız bünyesinde çalışmalara yardımcı olacağı düşüncesi ile kadınlar komisyonu kurulmuş ve bunların önerisi ile 2003 - 2004 eğitim yılında okuma yazma bilmeyenlere yönelik olarak, okuma yazma kursu açılmış ve 34 okuma yazma bilmeyene okuma yazma kursu verilmiş ve hepsi okuma yazma öğrenerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sertifikalarını almışlardır. 2004-2005 eğitim yılı olan bu senede aynı kurs açılmış olup şu anda 22 okuma yazma bilmeyene okuma yazma öğretilmiştir. Ayrıca, el sanatları kursu, stilistik-modelistik kursu ve biçki dikiş kursları da açılmıştır. Bunların toplam kursiyer sayısı ise 50'dir.



El Sanatları Kursu



Stilistik Kursu



Biçki Dikiş Kursu



Okuma Yazma Kursu



Baran Şahin'in Adına kurdukları Sağlık ünitesinin açılışında anne ve babası Şazan / Mehmet Şahin

Vakfımız kurucu üyelerinden ve bu dönem Denetim kurulu üyesi olan sayın Mehmet ŞAHİN ile sevgili eşi Şazan ŞAHİN'in 25 Haziran 2003 doğumlu biricik oğulları BARAN ŞAHİN, 25 Ekim 2005 tarihinde çok üzücü bir kaza sonucu vefat etmiştir. Ailesini, yakınlarını ve tüm dostlarını oldukça üzen bu olay sonrasında, anne ve babası olarak, oğullarının anısına, topluma faydalı ve kalıcı bir girişimin Vakfımız bünyesinde yapılmasını halinde tüm masrafların kendileri tarafından karşılanacağı iletilmiştir. Yönetim kurulumuz acılı ailenin bu örnek davranışı üzerine toplanarak, vakfımızın etkinlik alanlarından birinin de "Sağlık" olduğunu ve ekonomik yetersizlikler içerisinde olan insanlarımızın sağlık konusundaki şikayet ve muayenelerinin ve kısmen de tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla binamızın birinci katında bulunan dört odanın bu amaçla düzenlenip hizmete sokulmasının uygun



olacağına karar vermiştir. Durum kendilerine iletildiğinde, Hasta kabul ve bekleme odası, doktor ve muayene odası, Eczane odası ve hasta dinlenme odası olmak üzere belirlenen bu bölümlerin gerekli eşyalarının alet ve cihazların alınması suretiyle teşrifleri ŞAHİN ailesi tarafından yaptırılmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde bitirilenve adını, anısına " BARAN ŞAHİN SAĞLIK ÜNİTESİ " koymuş olduğumuz sağlık ünitesinin açılış duygusal bir ortamda ve 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliği sırasında yapılmıştır. Açıldığı günden bu yana, bir hemşire ve bir Doktor vasıtası ile Hasta kabulleri yapılarak muayeneler ve yapılması gereken yönlendirme ve tedaviler yapılmaktadır. Bu vesile ile ŞAHİN ailesinin acılarını bir kez daha paylaşıyor, sabır diliyor ve yapmış oldukları bu örnek davranış nedeni ile toplumumuz adına kendilerini kutluyoruz.

AK-EL VAKFI

Dar gelirli insanlarımızın sağlık sorunları olduğunu bildiğimiz için ve devamlı olarak vakfımıza müracaat ederek sorunlarına çözüm aradığımız halkımızın bir kısmının da olsa toplu bir şekilde işin uzmanlarınca görülüp tedavi görmelerini temini için, bölgemiz doktorlarını olsun, kişisel olarak tanıdığımız doktorları olsun, vakfımızda toplayarak bir sağlık taraması yapmayı düşündüğümüzü kendilerine ilettik. Bir kısmı profesör ve öğretim üyesi olan doktorlarımız düşüncemizi tasdik ettiklerini, kendilerinin her türlü yardıma hazır olacaklarını söylemeleri üzerine, 2004 yılı içerisinde vakıf binamızda toplam 24 doktorun katılımı ile sağlık taraması yaptık. Vakfımız çatısı altında 174 hastanın muayenesi yapıldı. Bunlardan ameliyatı gereken 22 hastanın

ameliyatları yaptırıldı. Tüm hastaların ilaçları, yöremiz eczacılarından olan Zeynep Özbek, Mustafa Şahin ve Yıldız Yücel'den alınarak kendilerine verilmiş bulunmaktadır. 2005 yılı ocak ayı içerisinde ise Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde sağlık taraması yapılmış olup, 14 doktorun katılımı ile sağlanan bu sağlık taramasında 284 hasta muayene edilerek hasta olanların ilaçları yine aynı eczanelerden ve bir kısım ilaç firmalarından karşılanırken, ameliyat olması gerekenlerin ve başka şekilde tedaviye ihtiyaç duyanların bu tedavileri de yine hastaneler ayarlanıp gönderilmek suretiyle çözümlenmiş bulunmaktadır. Dönemimizde bugüne kadar üç yüzü aşkın aileye değişik miktarlarda, nakdi veya aynı olarak yardımlar yapılmıştır.





24 doktorun katılımı ile sağlık taraması yaptık. Vakfımız çatısı altında 174 hastanın muayenesi yapıldı.

Bunlardan ameliyatı gereken 22 hastanın ameliyatları yaptırıldı.

Tüm hastaların ilaçları, yöremiz eczacılarından olan **Zeynep Özbek, Mustafa Şahin ve Yıldız Yücel**'den alınarak kendilerine verilmiş bulunmaktadır



Eczacı Zeynep ÖZBEK'e Vakıf Başkan Yrd.Hasan TOPALOĞLU Plaketini Verirken



Eczacı Mustafa ŞAHİN'e Vakfımız Denetçisi Abdullah TURUNÇ tarafından Plaket verilirken

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne alınıp alınmayacağı gündemde olduğu için, bu konuda bilgilenecek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ve Prof. Dr. Mehmet ALTAN ve yazar Mehmet UZUN'un katılımları ile panel düzenlemiş bulunmaktayız. Panelimize ilgi ve katılım oldukça yoğun olmuş her iki panelist konuşmalarını yapmış ve sorulan soruları cevaplamışlardır. Ayrıca aynı panelde, yukarıda belirttiğimiz her iki sağlık taramasına katılan doktorlarımıza ve eczane sahiplerine, yapmış oldukları katkılardan dolayı plaketler verilmiştir. Ayrıca, gerek bizim dönemimizde ve gerekse önceki yönetimler dönemlerinde, yöre derneklerimizin tüm etkinliklerine katılmış ve devamlı olarak iyi ilişkiler içerisinde olunmaya çalışılmıştır.



Başkan Bektaş Özbek
Panel açılış konuşmasını yaparken



Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet ALTAN



Konuşmacı: Yazar Mehmet UZUN



SAĞLIK TARAMALARINA KATILAN DOKTORLARIMIZA PLAKETLERİNİN VERİLMESİ



Dr. Beyzađe Özkahramana Vakfımız Kadın Komisyonu Başkanı İsmihan Yirik plaketi takdim ederken



Dr. Ali Kırça'ya vakıf yöneticisi Zülfikar Karagöz plaketi verirken



Dr. Şahin Özdemir'e Vakıf 2. Başkanı Hasan Topalođlu plaketi verirken



Dr. Ekrem Has'a vakıf yöneticisi İbrahim Sever Plaketini verirken



Dr. Hasan Yirik'in plaketi vakıf yöneticisi İbrahim Yirik verirken



Vakıf Yöneticisi İbrahim Kaya Dr. Nesimi Mecit adına Kemal Çelik'e plaket verirken



Dr. Erdem Günay'a vakıf yöneticisi Av. Mustafa Yener plaketi verirken



Dr. Hacı Ali Erdoğan'a vakıf yöneticisi Süleyman Hantaş plaketi verirken



Dr. M.Kemal Akpınarın Plaketini babası İbrahim Akpınar Hasan Akgün'den alırken



Eczacı Mehmet Özsavcı adına Hasan Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Polat'tan plaketini alırken



Dr. Celal Kış Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Doğan'dan plaketini alırken



Dr. Salih Baran'a vakfın yöneticilerinden Ali Genç tarafından plaketini verilirken



Ürolog Dr. Gıyasettin Budan'a Av. Mustafa Yener plaketini verirken



Dr. Kazım Korkmaz'ın plaketini vakıf yöneticisi Hasan Soysüren takdim etti



Eczacı Mehmet Ali Özcan'a vakıf deneticisi Hüseyin Şahin tarafından plaketini verilirken

Toplumumuz için vakıf yeni bir oluşumdur. İlk kurulduğu yıllarda, yine bilgi sahibi olmamaktan dolayı, vakıf kuruluşuna veya üye olunmasına tepki gösterilerek "vakıf" kelimesinin Osmanlıca olduğu, bu bakımdan gerici bir kurum olduğu dahi dile getirilirken şimdi vakfın ne olduğu anlaşılmalı ve toplumun bütün bireylerince kabul görmektedir. Vakfımıza üye olmak isteyenler bulunmaktadır ancak, Medeni Kanun'da yapılan değişikliklerle vakıflara üye alınması kaldırılmıştır. Yani üye kaydı yapılamamaktadır. Ancak, kurucu üye olup da istifa edenlerin veya vefat edenlerin yerlerine, öncelikle kendilerinin veya mirasçılarının önereceği isimlerin alınması söz konusudur. Bunun dışında üyelik kaldırılmış bulunmaktadır. Sonradan üye yapılmış olanların yerlerinin boşalması durumunda onların yerine üye kaydı yapılamamaktadır. Bu hususu, bilgi edinilmesi bakımından yazmaya gerek duymuş bulunmaktayız.

Değerli dostlar, bizlere göre üye olmanın da fazlaca bir önemi bulunmamaktadır. Amaç, toplumumuzun insanlarına yardımcı olmak ve bunun vakıf aracılığı ile yapılmasının daha yerinde olacağı görülüyorsa, bu katkının vakfa sunulması ve niyetin belirtilmesi yeterli görülmelidir. Biz ve bizden önceki yönetimler, bu hizmeti bir gönül işi olarak gördüğümüz ve toplumumuzun bir kısım sorunlarını çözmeye katkımız olsun düşüncesi ile hareket ettiğimiz için özverili bir şekilde çalışmış bulunmaktayız. Vakfın hizmet görmesi, elbette ki maddi gücü ile orantılı olacaktır. Bu bakımdan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de tüm dostlarımızın katkılarını beklediğimizi belirtiriz. Saygılarımızla.



AK-EL Vakıf Merkez Binası

AK-EL (BİRLİK) EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI KURUCU ÜYELERİ



- 1- ABDULLAH AÇIK
- 2- ALİ YUMUŞAK
- 3- ALİ KEMAL ŞAHİN
- 4- ABDULLAH ŞAHİN
- 5- AHMET YILDIRIM
- 6- ARİF ŞAHİN
- 7- ALİ ŞAHİN
- 8- ALİ KAYIM
- 9- ALİ GENÇ
- 10- ALİ AKSOY
- 11- AHMET MORDENİZ
- 12- ALİ DOĞAN
- 13- AHMET ÇİÇEK
- 14- BÜLENT İNAN
- 15- BEKTAŞ ALAGÖZ
- 16- BESAT KAYA
- 17- BEKTAŞ PEKTAŞ
- 18- BATTAL YOLCU
- 19- BATTAL POLAT
- 20- BEKİR DURMUŞ
- 21- CENGİZ POLAT
- 22- CUMA ALAGÖZ
- 23- DOĞAN ERDOĞAN
- 24- DOĞAN BUĞDAY
- 25- DERViŞ AKÇADAĞ
- 26- DOĞU YİRİK
- 27- ERDAL AĞCA
- 28- HÜSEYİN DEMİRKAYA
- 29- HÜSEYİN DAĞ
- 30- HASAN DOĞAN
- 31- HAYDAR KILIÇ
- 32- HASAN AKGÜL
- 33- HÜSEYİN ŞAHİN
- 34- HASAN DEMİR
- 35- HİDİR GÖKTAŞ
- 36- HASAN AÇIK
- 37- HÜSEYİN GÜCÜK

- 38- HÜSEYİN AKGÜL
- 39- HASAN SENEM
- 40- HASAN SOYSÜREN
- 41- HAYDAR ŞAHİN
- 42- HÜSEYİN ŞEN
- 43- HAYDAR YILDURIM
- 44- HÜSEYİN ÖZCAN
- 45- HÜSEYİN DOĞAN
- 46- HASAN AĞCA
- 47- HÜSEYİN ERDOĞAN
- 48- HASAN AKSOY
- 49- HASAN HÜSEYİN AKKAYA
- 50- HÜSEYİN ÖZDEMİR
- 51- HAYDAR AYGÖRMEZ
- 52- HAYDAR KARADOĞAN
- 53- HACI POLAT
- 54- HASAN ALAGÖZ
- 55- HAYDAR ŞAHİN
- 56- HÜSEYİN AYDIN
- 57- HÜSEYİN AKSOY
- 58- HÜSEYİN KARAMAN
- 59- HALİL AĞCA
- 60- İBRAHİM POLAT
- 61- İBRAHİM KAYA
- 62- İBRAHİM AĞCA
- 63- İMAM AVCI
- 64- İBRAHİM KARAKAŞ
- 65- İBRAHİM HARMAN
- 66- İBRAHİM AKPINAR
- 67- İSMAİL KOZAT
- 68- İBRAHİM AKGÜL
- 69- İBRAHİM ETHEM ONURMAN
- 70- İLHAN KAYIM
- 71- İBRAHİM ŞAHİN
- 72- İBRAHİM HANGÜL
- 73- İBRAHİM HALİL KAYA

- 74- İBRAHİM GÖNEN
- 75- İBRAHİM KAYIM
- 76- İBRAHİM BALABAN
- 77- KAZIM DEPREM
- 78- KASIM ÖZ
- 79- KEMAL PEKÖZ
- 80- KALENDER ÇAKIR
- 81- KEMAL DEMİRKAYA
- 82- KALENDER KARPUZ
- 83- MİNÜR DOĞAN BALOĞLU
- 84- MUSTAFA AVCI
- 85- MUSTAFA YENER
- 86- MEHMET DURMUŞ
- 87- MEHMET YAYLAGÜL
- 88- MEHMET AKPINAR
- 89- MEHMET KARATAŞTAN
- 90- MEMET ŞAHİN
- 91- MEHMET ŞENTÜRK
- 92- ÖZGÜR ŞENTÜRK
- 93- RIZA BURÇAK
- 94- RIZA ERDOĞAN
- 95- SÜLLÜ ÇİFTÇİ
- 96- SÜLEYMAN KAPLAN
- 97- SÜLEYMAN HANTAŞ
- 98- SÜLEYMAN AYIDIN
- 99- SÜLEYMAN DURMUŞ
- 100- SAİT YİRİK
- 101- ŞERİF DALKAYA
- 102- ŞÜKRÜ EMRE
- 103- ŞÜKRÜ İÇÖZ
- 104- ŞEYHO KAPLAN
- 105- ŞAHİN KOCA
- 106- ŞAHİN DOĞAN
- 107- ŞÜKRÜ KARAKAŞ
- 108- VELİ MERSİN
- 109- YUSUF AKKAYA
- 110- YUSUF LİVAN
- 111- ZEKİ ŞAHİN

1986'dan

beri

YAŞAMınız

Emin

Ellerde

İç Hastalıklar

Genel Cerrahi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları (Kardiyoloji)

Kulak, Burun, Boğaz

Ortopedi ve Travmatoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez

Cilt Hastalıkları

Ruh ve Sinir Hastalıkları

Nöroloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Plastik ve Estetik Cerrahi

Göğüs

Üroloji

Akupunktur Tedavisi

Reanimasyon (Cerrahi ve Yoğun Bakım)

Biokimya, Bakteriyoloji, Patoloji, Sitoloji

Diyet Polikliniği

Taş Kırma Ünitesi (ESWL)



Orta Doğu Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.

YAŞAM HASTANESİ

Talatpaşa Caddesi No: 39

Bahçelievler/İSTANBUL

(Bahçelievler Emniyet Md. Karşısı)

Tel: 0212 441 77 70 (pbx)

Faks: 0212 441 79 50

TARİHİ MERALAR MI? MERMER OCAKLARIMI?



BÖLGELERDEN HABERLER

Yusuf LİVAN

Vakfımız bölgelerinden olan Kürecik köylerinin mera ve yaylak olarak yararlandığı, ŞET ve BAŞYURT yaylaları, bu bölgelerde çıkarılmaya çalışılan ve kasmende başlanan MERMER ocakları nedeni ile bölge halkının elinden çıkmak üzeredir. Bu mera ve yaylalar, Kürecik köylerine aittir. 600 yıllık Kürecik tarihinde bu mera ve yaylalar Kürecik köyleri tarafından kullanılmaya gelmiştir. Bu kadim mera ve yaylalar tapu sicil kayıtlarında da mera olduğunda ve Kürecik köylerine ait olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Aynı zamanda 1932 tarihli meralarımızın tespitine ilişkin mahkeme kararları bulunmakta olup, 1961 tarihli Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, ŞET merasına ilişkin kesin kararı ile budurum sabittir. Durum bu şekilde olmasına karşın, bazı uluslararası şirketlerle işbirliğine gittiklerini öğrendiğimiz bir kısım yerli şirketler, almış oldukları arama ruhsatları ile bölgemizin mera ve yaylalarını tahrip ederek doğal dokusunu bozmakta, bitki örtüsünü yok ederek hayvancılığın yok olmasına neden olmaktadır.

1999 yılında merkezi Elazığ'da bulunan ACAKAYA Mermer A.Ş. isminde bir firma, sadece ön arama ruhsatı ile ŞET mera ve yaylasında 2001 ağustosuna kadar ocaklar açarak mermer çıkarmıştır. Kanunun boşluklarından yararlanılarak, bu yerlerin mera vasfını kaybettiğine ilişkin düzmece raporlarla, kadimden beri mera olan bu yerlerin, bölüm bölüm hazine adına tescilli yapılmaya ve sonrasında ise hiçbir köyün haberi dahi olmadan arama alanları oluşturulmakta ve bölge bölge ihaleleri yapılarak arama ruhsatları verilmektedir. Oysa 25.02.1998 tarihli 4342 sayılı mera kanununun 4. maddesi gereğince, devlet, meraların amacı dışında kullanılmasına engel olmalıdır. Anayasamızın 45. maddesinde "Devlet, meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemekle yükümlüdür." denilmektedir. Ancak, haziran 2004 tarihinde 4342 sayılı yasadayapılan değişiklik ile, meraların tahribatının değiştirilmesine olanak sağlanmıştır ki, bu değişiklik kötüye kullanılmak suretiyle, bu vasfı taşıyan Şet mera ve yaylasının da bu vasfının değiştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bu durumu öğrenen Kürecik Köylüleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na 24.06.2002 tarihinde bir dilekçe ile başvuruda bulunmuştur. Meraların vasıflarının değiştirilmemeleri ve korunmalarını yönünde değişiklik istenmemiş olmasına karşın, bu istem göz önüne alınmamıştır.



Ağustos 2001 ayı içerisinde ALACAKAYA A.Ş. aleyhinde Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Tesbit ve tedbir istemli olarak açılmış olan davada, ŞET merasının yasal kullanma hakkı olan köy muhtarları, mahallinde yapılan keşifle durumun tespitini istemişlerdir. Birlikte tanzim edilen raporda, köylülerin haklılığı görülmüştür. Keşif sırasında beş köyün tüm halkı, genç-yaşlısı birlikte keşif mahallinde



bulunarak, basın ve tv. mensuplarının bulunduğu ortamda, meraların kendilerine ait olduğunu, mermer aramalarının ve işletmelerinin meraları ve doğal olarak tüm çevreyi ne denli tahrip ettiğini haykırmışlar ve buna meydan verilmemesini ve engel olunmasını istemişlerdir. Birlikte rapor ve arama ruhsatı ile mermer çıkarılmayacağı göz önüne alınarak, köy muhtarlarının talepleri yerinde görülmüş ve adı geçen firmanın faaliyeti durdurularak, buradan tahliyesi sağlanmıştır. Bu firmaya karşı açılmış olan müdahalenin menfi ve tazminat avasının yargılması devam etmektedir.

Bizleri sevindiren bir olay ise, 25.10.2004 tarihinde yapılan keşif sırasında, tüm Kürecik köyleri halkının, Şet mera ve yaylasına gelerek, sloganıyla, pankartıyla, bu bölgenin tahrip edilmesine ve doğal yapısının bozulmasına meydan vermeyeceklerini göstermeleri ve buna sahip çıkmaları olmuştur. ŞET merasının tahribini önlemek ve ekolojik dengesinin bozulmasına engel olmak için dilekçe ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Bunun üzerine bu firmanın faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ancak, olay bu kadarla kalmamış, bölgemiz köylerinden bazılarında yine bazı şahısların maddi çıkar kaygıları ile olsa gerek, merkezi İstanbul'da bulunan NET-MER A.Ş. (ruhsat FRCAN LTD. adına) adında bir firma aynı bölgede ŞET merasının 40 dönümlük bir alanında arama ve işletme için ruhsat almış ve şu an işletmektedir. Bu yerin işletmeye açılması hususu da oldukça hayret verici ve ilginçtir. Şöyleki, adı geçen firma, öncelikle bu bölgenin meranın tahsis amacının değiştirilmesini istemiştir. Talep gereğince, meranın kullanım hakkına sahip Beş Köy halkının referandumla görüşü alınmıştır. Dört köyün tüm halkı, meranın tahsis amacının değiştirilmesi istemine HAYIR demiştir. Yalnız Hançerli Köyü'nden 10-15 kişi yanıtılarak ve duyularımıza göre başkasının yerine imza atılarak evet oyu vermişlerdir. Köy muhtarı kendisinin kandırılarak, içeriğini bilmediği evrakların imzalandığını söylemektedir. Durumun farkına varılması ve itiraz



sonrasında ise yine ilgililerin bize ilettiklerine göre, tehditler ile itiraza ilişkinizmaları geri çektilmiştir. Beş Köy'de oylamaya katılanlardan 500 kişinin HAYIR dediği, 52 kişinin ise EVET dediği bir referandumda, çoğunluğun görüşü esas alınmamış ve bu 40 dönümlük meranın vasfı, Ercan Ltd. lehine olmak üzere değiştirilmiş bulunmaktadır. Burada hak ihlalinin bulunduğu, çoğunluğun isteğinin göz önüne alınmayarak, keyfi bir uygulama yapıldığı açıktır. Bu kararın, hukuka ve usule aykırı olduğu, yasa gereğince konusunda uzman şahıslardan oluşan komisyonlar kurulması gerekirken kurulmadığı, komisyona ilgili köy muhtarlarının alınması gerekirken alınmadıkları ve bu şekilde bir karar verildiği görülmüştür. Bu nedenle Malatya İdare Mahkemesi'nde, Mera Komisyonu'nun Ercan Ltd. Şti. lehine vermiş olduğu bu kararın yürütülmesinin durdurulması ve kararın iptali için dava açılmış bulunmaktadır. Ayrıca aynı firma aleyhine, Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, tesbit ve tedbirli olarak müdahalenin önlenmesi davası açılmış bulunmaktadır. Bu dosya üzerine tesbit amacıyla yapılan keşif sırasında, bölge mahallinde görülmüş ve bilirkişiler vermiş oldukları raporda, bu yerlerin toprak yapısının mera vasfında olduğu, bitki örtüsünün mera yapısına uygun olduğunu belirlemişlerdir. Her iki firmanın, açtıkları ocaklar ve kuyular itibari ile, yeraltıları mecralarını değiştirmiş, kuyuların üzerlerinin kapatılmamış olması nedeni ile tehlike hali devam etmektedir.

Kürecik köyleri, bu haklı davalarına sahip çıktıklarını her aşamada göstermişlerdir. Bundan böyle de aynı şekilde davranacaklarını ifade etmektedirler. Köylülerin bu dayanışmaları, bu bölge insanı olup, çeşitli nedenlerle ve bir anlamda zorunlu olarak buralardan uzaklaşmış olan insanların, gerek birebir ve gerekse kurmuş oldukları dernek ve vakıflar düzeyinde olsun, bu çalışmalara destek olmaları gerektiği düşüncesindeyim. Saygılarımla.

Sizlerle Birlikte Olmak

Sizlerle sohbet etmek, sizlerle düşüncelerimi paylaşmak benim için en büyük mutluluktur. Bu cümleleri yazmaya başlarken yönetimdeki arkadaşlarla birlikte üstlendiğimiz sorumluluğun ne kadar önemli bir görev olduğunu ve ayrıca kolay bir görev olmadığını da belirtmeden geçemeyeceğim. Tabii ki sizlere karşı üstlendiğimiz sorumluluktan söz ediyorum.

Bizler o yörenin doğup büyüyen insanları olarak şimdi o topraklardan uzakta birbirimizden çok ayrı ülke ve şehirlerde sosyal ve ticari yaşamlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Bu uzaklığın özlemlerini ve yaşamımızın çocukluğuna da ait olan duyguları, çeşitli vesilelerle görüştüğümüzde dile getirip paylaşıyoruz. Tabii ki bu sohbetlerin bizleri mutlu edenleri de var, mutlu etmeyenleri de var. Bu anıların mutlu edenleriyle etmeyenleri yaşamımızın renkliliğini oluşturan kesitleridir. Bence önemli olan da hoşgörülü bir anlayışla bu anıları sürekli yaşamaya çalışmamızdır. Kanaatim şu ki; birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızın sürekli devam etmesi için de hepimize çok önemli görevler düşmektedir.

Bizler bugün AK-EL Vakfı'nda bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Bu bir nöbet değişimidir. Bugün bizler bu görevi aldık, yarın başka arkadaşlar üstlenecektir. Elbette bizler bu görevi yürütürken hatalarımız olacaktır. Sizler bu hatalarımızdan dolayı bizleri eleştireceksiniz. Bu eleştiri düşüncesine sahip olmak, bu görevde olan ve olmayan herkesin en tabii hakkıdır. Fakat yalnız bizleri eleştirmekle kalmayıp katkı sağlayıcı düşünceler, vakfın kuruluş amacı doğrultusunda hayata geçirilecek proje önerileri ve de yaptığımız hataların düzeltilmesi için de çözüm önerileri getirirseniz, bizleri daha da mutlu etmiş olursunuz. Bizler de yeni hatalar yapmadan bu görevi sizlere laik olacak biçimde yürütmeye çalışırız. Bizler iyi niyetle sorunları çözecek yaklaşımlarda bulunursak şüphe yok ki bu mutluluğu

hepimiz birlikte yasarız. Bizler ancak bu tür davranışlarla yeni nesillere örnek olabiliriz. Onlar da yakılan bu meşaleyi devralıp yarınlarımıza taşımaktan onur ve gurur duyarlar. Aksi takdirde harcanan tüm emekler boşuna gidecektir. Sizler de şu gerçeği kabul edersiniz ki, hiç kimse üzücü sonuçlardan kazanç sağlamaz, aksine hepimiz adına büyük kayıplar yaşanacaktır. Bu düşüncemi de takdirinize sunuyorum.



Sizlerle paylaşmak istediğim düşüncelerime birkaç cümleyle devam etmek istiyorum; vakıfların üyelerine sağlıklı bir hizmet vermeleri ve onları mutlu edecek projelere imza atmaları günümüzde ancak ve ancak iyi bir bütçeye sahip olmalarıyla mümkündür. Yalnız üyelerinin aidatları ile vakıfları yaşatmanın dönemi sona ermiştir. Hele hele global sermayenin acımasız kültür bombardımanı altında kayıp olmakla karşı karşıya kalan yerel kültürleri yaşatmak ise ayrı bir mücadeleyle bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. İşte böyle bir ortamda sorumlu bireyin yaşadığı toplumdaki görevlerini yerine getirme anlayışından uzak olmamız bu sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir.

Yayın hayatına kazandırmaya çalıştığımız "AK-EL VAKFI" dergisi şüphesiz ki vakfımız için büyük bir önem arz etmekteydi. Bunun sebebi

ise yaptığımız faaliyetleri kendi tabanımız ve diğer toplumsal bütünlükle paylaşmak, kendi yörelerimize ait kültürümüzü yaşatmak ve o kültürü belgeleştirip yarının kuşaklarına intikal ettirmek, yurdun çeşitli kentlerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanlarımızla iletişim kurmak, onların bize ulaşmalarını sağlamak, düşünce ve katkılarından yararlanmak için gereklidir. Geç kalmamızın sebebi ise böyle bir yayının gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarının uzun bir zaman almasından kaynaklandı. Bu konuyu da hoşgörünüze sunuyorum.

Dergimiz üç aylık periyotlarla yayımlanacaktır. Üçüncü ayın içinde de sizlere ulaşmış olacaktır. Dergimize katkıda bulunmanız bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu katkılarınızın birinci sırasını bizlere ulaştıracağınız, dergide yayımlanacak konuları içerecek düşünceleriniz oluşturmaktadır. Bunun için vakfın merkezinde oluşturulan yayın komitesi ve yayın ekibi sizlerle iletişim kurup çeşitli konularda sizlerin yardımda bulunmanızı sağlayacaktır. Dergimizin sizlere ulaşması için yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler verilecek ve bu yöntemle sizlere ulaştırılmaya çalışılacaktır. Bu temsilciliklerin isim ve iletişim adresleri dergide yayımlanacaktır. Gerek bu temsilciliklerle gerekse vakfın merkeziyle direkt bağlantı sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Bu tür yayınların yayın hayatına devam etmeleri için kuskusuz beraberinde karşımıza bir mali fatura çıkmaktadır. Burada da yine sorumluluk bizlere düşmektedir. Bu konuda da öncelikli olarak işadamlarımız ilk sırada yer almalıdırlar. İşadamlarımızın bu katkıları kendilerine geri dönecektir. Çünkü dergimiz dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtılacağı için dergi sayesinde reklamlarını da yapmış olacaklardır. İkinci sayıdan itibaren her sayıda bir sonraki sayıda yayımlanacak konular hakkında sizlere bilgiler de verilirken sizlerin düşünceleri ve maddi katkıları sağlanacaktır.

Hasan Topaloğlu
AK-EL Vakfı Başkan Yrd.

Basin Yayın Komitesi Mali Finans Sorumlusu



Prof. Dr. Haşim Mutlu

Değerli hemşehrilerim

AK-EL vakfı yeni bir etkinliğe daha önyak oluyor, bundan daha birkaç yıl önce zaman zaman görüştüğümüz dostlar bir vakıf kurduklarını, bu nedenle öncelikle bir araya gelerek, bir bina yapacaklarından sohbet arasında bahsetmişlerdi. Aradan kısa bir süre geçmeden arsayı aldıklarını ve temeli atarak kısa sürede kaba inşaatı bitirdiklerini gördüm. Zaman zaman yaptıkları toplantılarına katıldım. Burada yardımlaşmanın ve kararlılığın ne kadar yüksek olduğunu katılanların gözlerinden okudum. Son olarak yapılan açılış toplantısına milletvekilleri ve bürokratlar dışında benide davet etmişlerdi. Orada gördüğüm coşku görülmeye değerdi. Hemşehrilerim bir şeye karar vermişler ve başarmışlardı. 1968 lerede üniversitede öğrenciydim, anadoludan gelmiş zor şartlar altında öğrenimimize devam ediyorduk. Yurt ve kredi koşulları sınırlıydı. O zamanlar öğrenci ve çalışan ve bugün belli bir meslek sahibi ve ticaret adamı olanlar bu dostlar vakıf fikrine sahip çıkarak dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiler. Bu dostlar hiçbir karşılık beklemeden maddi ve manevi bütün varlıklarını ortaya koydular. Son dönem başkanı sayın Bektaş Özbek toparlayıcı özelliği ile yönetim kurulundaki arkadaşları ile o bölgenin insanlarını bir araya getirerek yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

En güzel örneklerden bir tanesi bizim zamanımızda göremediğimiz yörenin okumak isteyipte maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan öğrencilere burs vermeleridir. Büyük oranda sevgili dostlar bu etkinliğe iştirak ettiler ancak gönül isterki bu etkinlik iki üç katına çıksın. Çünkü ne kadar yardım yaparsak eğitilmiş ve çağdaş beyinler cemiyet hayatında söz sahibi olacaklar ve çağdaş fikirlere sahip çıkacaklar. Değerli dostların katkılarını esirgemeyeceğini umuyorum. Vakfın yaptığı ikinci etkinlik yapılan sağlık taramaları. Bu sağlık taramalarının bir ikisine katıldım özellikle Kadıköy bir mayıs mahallesindeki etkinliğe katıldım ve çok memnun oldum. Bu eyleme çok sayıda istek oldu ,sadece vakıf üyeleri değil , o bölgedeki muhtaç vatandaşlarımızda bu etkinlikten faydalandı. Çeşitli kaynaklardan toplanan ilaçlar hastalara dağıtıldı. İleri tekik gereken hastalara yine değerli hekim arkadaşlar tarafından , eğitim ve üniversite hastahanelerinde yardımcı olunarak tanı ve tedavileri sağlandı.

Vakfın ön ayak olduğu etkinliklerin biride zaman zaman konusunda uzman olan kişilerin vakıfta konferans vermeleridir. Bu tür etkinliklerin dahada artacağını umuyorum. Sivil toplum örgütlerinin en önemli görevleri üyeleri ile dayanışma yardımlaşma, aydınlatma ve ülkenin geleceği için gerekirse çözümler üretmektir. Sivil toplum örgütleri parlamento dışı muhalefeti temsil eder. Güncel konularda açık oturumlarla sorunlar tartışılır,diğer sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişi yapılarak ülkenin sorunları hakkında fikirler oluşur. AKEL vakfının en son verdiği karar süreli bir dergi çıkarma kararıdır. Bundan dolayı vakıf yöneticilerini kutluyorum. Böylece vakıf sesini daha geniş kitlelere duyuracaktır.

Dergide konusunda uzman akamedisyenler, ekonomistler, mühendisler, doktorlar,iş adamları güncel veya bilimsel konularda fikirlerini yazacaklardır. Böylece vakıf üyelerinin okuyacağı kendi dergisi olacak ve ayrıca üyeler arasında dayanışma ve ilişkileri güçlendirecektir.Derginin süreli olarak yayınlanması maddi destek gerektirmektedir. Bu destek vakıf üyesi iş adamları ve ticaretle uğraşan üyelerin ilan desteği ile olacaktır. Üyelerimizin bu desteği esirgemeyeceğini umuyorum.

Derginin vakıf üyelerine ve hemşehrilerime ,toplum hayatına faydalı olması dileklerle saygılar sunuyorum.

Prof Dr Haşim Mutlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Londra'dan Bir Dost

Başarılar..

Bir telefon aldım bugün bir dostumdan. Akçadağ - Elbistan yöremizin bir kurumu olun AK-EL adına bir dergi çıkarılacağını söyledi bana. Aslında bu gelişme beni pek heyecandırdı. Bu dergiyi, gerek gerekse yurtdışında yaşayan bizler açısından bir köprü, bir iletişim aracı olarak görüyorum. Zaten yıpranmış ve halen incelmekte olan toplumsal ve bölgesel bağlarımızın bu sayede daha gelişeceğine, kendi insanımızı ve bölgemizi konu alan böyle bir derginin özellikle memleketinden uzak yaşayan insanları gelişmelerden haberdar edeceğine inanıyorum. Bu çalışmayı kendilerine görev almış bütün dostları kutluyorum.

AK-EL için harcanan çabalara kısmen de olsa bire bir şahit olmuş bir insan olarak bu

çabaları takdir etmemek mümkün değildir. Ev ev, dükkan dükkan dolaşım insanlarımızın kendi örgütlenmesi olan AK-EL vakfını ve çalışmalarını anlatan, kendi işlerinden ve özel yaşamlarından fedakarlık yapıp günlerini toplum adına harcayan AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık vakfı yönetimini ve çalışanlarını kutlarım.

AK-EL yönetiminin ve bu kuruma emek vermiş herkesin samimiyetlerine olan inancım sonsuzdur. Bu arkadaşlarımızın bizlere, topluma daha önce verdikleri sözleri harfiyen tutmuş olmaları bu konuda ne kadar samimi olduklarını göstermiş bulunmaktadır.

Gelinen bu noktada çok yol kat ettiğimizi görmeli ve bunun hakkını vermeliyiz. Ama bizlerin yolun başında olduğumuz gerçeği de asla unutulmamalıdır. Bildiğim kadarı ile bu güne bugüne kadar harcanan emekler daha çok kurumlaşmaya harcandı. Bundan sonra bu kurumları işler kılmaya ve yöremiz insanının birlikteliğini ve kalkınmasını geliştirecek projeler yaratmaya harcanmalıdır. Bu güne kadar amaçlara ulaşacağımız araçları yarattık, bundan böyle bu araçları en verimli nasıl kullanırız, bunları tartışmamız gerekir.

Bununla birlikte bundan sonra neler yapılabilir, bunu tartışmakta büyük önem görüyorum. Benim

önerim vakfın senesinde yer alan faaliyet alanları itibarı ile bundan böyle yapılacak projelerin merkezine kendi yöremizi almaktır. Kendi doğduğumuz toprakları yeniden canlandırmak, memleketimizdeki aş ve iş sorunlarını çözmek, toplumsal gelişmeler karşısında bir bütün olarak davranmak çok büyük önem arz etmektedir. Elbette herkesin doydğu topraklardan kopup yeniden memleketeye dönmesi çok zor ve hayalci bir yaklaşım olur. Fakat en azından belli zamanlar da olsa bir araya gelebileceğimiz bir ortamı hayal etmek herhalde çok uzak bir ütopya değildir.

Düşünsel ve siyasi farklılıklarımızı birer zenginlik kaynağı olarak görüp eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını çok iyi çalıştırmamız gerekiyor. Ancak birbirimizi eleştirerek daha ileriye gidebiliriz. Ama eleştiride de seviyeli ve ölçülü olmak zorundayız. Eleştirmek için değil, geliştirmek için eleştirmeliyiz. Yayın hayatına yeni başlayan dergimizin bütün yöre insanına açık bir tartışma ve fikir geliştirme platformu olması dileği ile bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca bu dergi aracılığı ile bütün yöre insanımıza selamlarımı sunarım.

Mustafa Has/Londra



Aligül SOYSÜREN
Genel Sekreter

BİZİM VAKFIMIZ

AK-EL VAKFI

Yenibosna Atatürk Caddesi'nde bulunan vakıf binamız iki bodrum, giriş, dört kat ve bir teras olmak üzere toplam 8 kattan oluşmaktadır. Birinci bodrum otopark, ikinci bodrum düğün salonu, birinci katta sağlık ünitesi, kurs birimleri, üçüncü katta vakıf yönetimi, toplantı salonu, seminer salonu ve kurs birimleri, dördüncü katta kafeterya, beşinci katta restoran bulunmaktadır.



Sağlık Ünitesi



Münir Baloğlu adına yaptırılan kütüphane

Vakfımızın birinci katında bulunan sağlık ünitemiz Baran Şahin Sağlık Ünitesi adı altında hizmet vermektedir. Hafta içi her gün uzman doktor ve hemşire tarafından günde ortalama 13 hastanın muayeneleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Gelen hastalara yine sağlık ünitesi içinde bulunan eczanemizden gereken ilaçlar ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca bazı kurs birimleri de birinci katta hizmet vermektedir. Vakfımızın üçüncü katında yönetim kurulu toplantı odası, yönetim kurulu başkan odası, genel sekreter odası, kütüphane, kurs birimleri ve seminer salonu bulunmaktadır. Seminer salonunda çeşitli toplantılar ve paneller gerçekleştirilmektedir.

Vakfımız, vermekte olduğu eğitim (öğrenci bursları, el sanatları, modelistik okuma-yazma kursları), sağlık (Baran Şahin Sağlık Ünitesi), kültürel (toplantı ve panel vb.) ve toplumsal (gençlik şöleni, Kadınlar Günü, Anneler Günü vb.) hizmetlerin sürdürülmesine katkı sağlanması ve istihdam sağlamak amacı ile restoran, kafeterya (lokal) ve düğün salonu birimlerinden oluşan iktisadi işletmeyi kurmuştur. Restoranımız vakıf binamızın 5. katında hizmet vermektedir.

Yüksek konumu ve yaz aylarında hizmete giren terasıyla oldukça çekici bir mekandır. Son derece temiz ve kaliteli bir hizmet sunulan restoranda malzemeler sağlıklı, taze ve lezzetli ürünlerden seçilmektedir. Bu alanda yıllardır çalışan tecrübeli personeliyle misafirlerimize düzeyli ve özenli bir hizmet sunmaktadır.



Restorant



Vakıf bünyesinde hizmet vermenin bilinciyle gerek lezzet, gerek temizlik, gerekse servis olarak birinci sınıf hizmet sunduğumuz restoranımızda yemek ve içecek fiyatları son derece uygundur. Mönümüz; ızgara, kebab, lahmacun, pide, meze ve içecek çeşitlerinden oluşmaktadır. Restoranımız normal yemek servisinin yanında paket servis hizmeti de vermektedir. Ayrıca düğün, nişan ve çeşitli toplantıların gerçekleştirildiği restoranımız bu organizasyonları başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kafeteryamız vakıf binamızın 4. katında 400 metre karelik geniş bir alanda hizmet vermektedir. Kafeteryamızda sıcak-soğuk içeceklerin yanında restoranımızda hazırlanan yemekler servis edilmektedir. 200 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kafeteryamızda sigara içmeyenler için ayrılmış özel bir bölüm bulunmaktadır. Kafeteryamızda biri Amerikan, biri üç top iki tane bilardo masası bulunmaktadır. İsteyen misafirlerimiz kafeteryamızın koltuklu bölümünde oturarak televizyon seyredebilir, günlük gazeteleri okuyabilir. Restoranımız ve kafeteryamız sahip olduğu sıcak ortamı sayesinde her geçen gün daha fazla bayan misafirlerimizi ağırlamaktadır. Binamızda bulunan asansör sayesinde misafirlerimiz restoran ve kafeteryamıza rahatça gelmektedir.

Düğün salonumuz vakfımızın zemin katında bulunmaktadır. 750 kişilik kapasiteye sahip olan salonumuzda 200 metre karelik geniş bir oyun pisti bulunmaktadır. Klima sistemi sayesinde davetlilerin sıcak havalardan rahatsız olmadan eğlenmeleri sağlanmaktadır. Bununla beraber salonumuzda sigara içilmesine izin verilmemektedir. Düğün salonlarında en büyük şikayet konusu olan ikramlar ve sanatçılar konusunda özenli davranmaktayız. Sağlıklı ve lezzetli ikramlarımızı temiz bir servisle davetlilere sunulmaktadır. Salonumuzda arzu eden misafirlerimiz için yemekli düğünler yapmaktayız. Salonumuzda program yapan tecrübeli sanatçılarımız ve piyanistimiz yaptıkları programlarla davetlilere eğlenceli saatler yaşatmaktadır. Salonumuz yeni olmasına rağmen sunduğu kaliteli hizmet, geniş alanı, güzel dekoru ve uygun fiyatı sayesinde gerek yöre insanlarımız gerekse yoremizden olmayan insanların beğenisini kazanmıştır. Bu özellikler sayesinde doluluk oranı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca vakfımız tarafından salonumuzda Anneler Günü, Kadınlar Günü, gençlik şöleni gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. İktisadi işletmemizin bütün birimleri toplumsal etkinliklerde vakfımız tarafından kullanılmaktadır. Misafirlerimize sunmuş olduğumuz kaliteli hizmet sayesinde restoran, kafeterya ve düğün salonuna olan ilgi sürekli artmaktadır. Bu da geliri vakıf hizmetlerinde kullanılan iktisadi işletmenin önemini artırmaktadır.

Kışın 150, yazın açılan terasıyla 200 kişiye rahatça hizmet vermektedir. Restoranımızda sürekli ve düzenli olarak Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçıları tarafından canlı müzik programları yapılmaktadır. Ayrıca Belkıs Akkale, Arzu, Aynur Haşhaş, Erensoy Akkaya, Zeynel Aba, Devrim Kaya gibi ünlü sanatçılar program yapmışlardır.



Hizmet birimlerimizden faydalanmanız vakfımıza katkılarınız olacaktır. Saygılarımızla

AK-EL Vakfında

Bir Öğleden Sonra



Avrupa Birliği konusunda değerli yazar Mehmed Uzun ile birlikte bir konuşma yapmak üzere davet edildiğimiz AK-EL Vakfının kapısından içeri girdiğimde, Şubat ayının bir hafta sonu öğleden sonrasıydı. Vakfın bulunduğu kompleks binayı gezince, aynı zamanda vakfın giriştiği işlerin boyutu hakkında da ister istemez

fikir sahibi oluyorsunuz. Sıcak ilgisini kimseden esirgemeyen Vakıf başkanı Bektaş beyin ısrarlı yemek davetini geri çevirmemize imkân vermeyen naifliği sayesinde, Vakfın neredeyse devletin eksik bıraktığı tüm sosyal hizmetleri üstlenmeye çalıştığını öğrendik. Anlaşıldı ki AK-EL Vakfı, eğitimden sağlığa, imkânları ölçüsünde bir nevi halkın her derdine deva olma misyonu üstlenmiş.

Türkiye ve AB üzerine Vakıfta yaptığım konuşmaya gelince, onun da bir özetini sizinle paylaşmak isterim; Avrupa Birliği, insanı odağına alan yeni bir anlayışın temsilcisi olduğu için bir önceki şartlanmaların tümü de yavaş yavaş aşılacak mecburiyetinde. İnsanların dinleri, ırkları, mezhepleri önemli değil artık. İnsanlar aynı ırktan olabilir, aynı dinden olabilir, aynı mezhepten olabilir ama bir beyinsel dostluğun kurduğu ahenk kadar birbirlerini anlayamayabilirler. Buna karşılık bilgisayarların da yardımıyla dünyada sizin anlayışınıza, sizin değer yargınıza, sizin beyinsel performansınıza daha yakın olanlarla daha içten ilişkiler kuracağınız yeni bir dönem başlıyor. O nedenle eskisi gibi dünyayı Hıristiyanlık, Müslümanlık ve diğer dinler ekseninden algılayan bir yaklaşımın da yavaş yavaş kaybolması normal karşılanmalıdır. Bugün bilgi, eskiden büyük bir zenginlik yaratan sermayenin, emeğin ve sanayi dönemi değerlerinin yerini almaktadır. Bir önceki ulus-devlet anlayışının sermaye birikimi yapmak için bir pazara ihtiyaç duyması; o pazarda da insanları kan bağıyla birbirlerine bağlı addetmek, dine bağlı birlik, mezhebe bağlı birlik yavaş yavaş geride kalıyor; bunların yerini beyinsel dostluklar, beyinsel anlaşmalar, beyinsel ilişkiler alıyor. Yani insanın kutsallığı öne çıkıyor.

Avrupa Birliği, toprakların, emeğin, sermayenin oluşturduğu ulus-devlet sürecinden, yaratıcılığın asıl zenginliği üreten insan beynini ve dolayısıyla "insanın üstünlüğünü" esas alan, bir önceki tabuları yavaş yavaş öldüren bir insanlık durağı. AB, insanın doğumundan ölümüne yaşamının her anını daha nitelikli hale getirmeyi temel hedef alan yeni bir sürecin farklı bir örgütlenme dönemi. AB, bu kez ulus-devletlerin değil, farklı insanların, teker teker, birey olarak oluşturduğu "ortak değerlerin" çatısı. Anayasal yurttaşlık, anayasal yurtseverlik de bu yeni durumun ifadesi.





Avrupa ülkelerinin özellikle bazılarında devam eden "Türkiye tartışmasını" belki biraz da değişiminin herkes için doğurduğu kimlik krizine bağlamak gerek. AB'de kendi yeni durumunu, değişen "zamanın ruhunun" kendi kimliği üzerindeki sarsıcı etkisini, Türkiye üzerinden tartışıyor.



Küreselleşmenin tartışılmaz etkisi yakıp kavururken, herhangi birimizin statik bir analiz yapması mümkün mü?Avrupalılığı modernleşme, modernleşmeyi de doğa üzerinde insanın egemenliğini sürekli pekiştirmesi olarak tanımlarsak, Türkiye 1622'den beri, ilk reform hareketleriyle birlikte Batı'ya benzemeye çalışmakta.Ancak, Bizans'tan devir alınan sosyo-ekonomik yapı nedeniyle, benzemeye çalıştığı Avrupa'nın "üretim biçimini" değil, tüketim kalıplarını taklit ederek "batılılaşma" gayreti içinde.Hâlbuki batının mevcut yapısını "üretim biçimindeki" değişimler doğurdu. Türkiye ise modernleşmeye "üretim" açısından bakmadığı için köylülüğü geride bırakan, sanayileşmesini tamamlayan bir aşamaya, henüz gelemedi.

Aristokrasiyi burjuvazi yıkmıştı. Burjuvaziyi ise kol gücünün rolüne son veren küreselleşme yıkıyor. Kol gücünden beyin gücüne, sanayi fabrikalarından bilgisayarlara geçen dünyada, beğensek de beğenmesek de, kimi alışkanlıklarına çok yabancı olsak da, altı milyar insanın sisteme katılmaya başladığı yeni bir gün doğmakta...

Prof. Dr. Mehmet ALTAN
İ.Ü. İktisat Fakültesi
İktisat Politikası A.B.D.
Öğretim Üyesi

Eğitmcilerin Bakışıyla Vakfımızda



Gürsün OYMAK



Ümmihan GÜVERCİN

Bahçelievler Halk Eğitim Merkezi ve AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı işbirliği ile el sanatları kursu açılmıştır. Bu yıl ilk kez açılan bu kursa 20 kursiyer katılmıştır. Yıl içerisinde yapılan ürünler vakıfta açılan yıl sonu sergisi ile halka sunulmuştur. Kursiyerler, yaptıkları ürünlerin bir kısmı ile kendilerine ek gelir sağlayarak mutlu olmuşlardır. Kursların içeriğini biraz daha açacak olursak, yetişkinlere yönelik kurslarımız mesleki olup istihdam sağlamaktadır. Bu kurslarımız Kadın Komisyonu faaliyetlerinden olup bu gibi çalışmalarını çoğaltmak, gelecek eğitim sürecinde diğer mesleki dallarda kurslar açmayı amaçlamaktayız. Gelişmekte olan bir toplum için eğitimin her konuda önemli olduğunun bilincindeyiz. Kurum olarak da bu duyarlılık içindeyiz. Bu kurslara katılmak isteyen bireyler, eylül ayında kayıt yaptırmaktadır. Kurslar vakfın eğitimden sorumlu gönüllü öğretmeni Gürsün Oymak ve Bahçelievler Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Ümmihan GÜVERCİN ile sürdürülmektedir.



Tülin ŞAHİN

AK-EL Vakfından Modelistlik Öğretmeniyim. 25 öğrenci arkadaşım kursa devam ederek özgüvenlerini kazanmalarını tüm gönülden arzuluyorum. Öğrenci arkadaşlarım kurs sonunda hem aranılan bir mesleğe sahip olacaklar, hemde kendilerine olan güvenleri daha çok olacak. En önemlisi tüketici olacaklar. Dileğim evde oturan tüm bayanların böyle kurslara devam ederek boş vakitlerini değerlendirmeleri olacaktır. Bayanların el becerilerini arttırabilmeleri ve meslek edinmeleri için bu kursların açılmasına karar veren AK-EL VAKFI Yönetim Kurul Başkanı Sayın Bektaş Özbek'e ve Yönetim Kuruluna, AK-EL VAKFI Kadın Komisyonu Başkan Sayın İsmihan Yirik 'e ve gurubuna ben ve öğrenci



OKUMA / YAZMA KURSU

Sevgili Dostlar,

Ben, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gönüllü Öğretmeni olarak 20 Nisan 2004'te AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 'na davet edildiğim günden bu yana buradaki sevgi, dostluk, yardımlaşma, vefa, birliktelik, hemşehri dayanışmasına hayran olan biriyim. Sizleri bu girişimciliğinizden dolayı kutluyorum. Ülkesinde 7 milyon kişinin okuma yazma bilmediği ve bunların % 80'nin kadın olduğu bir toplumda, bende kendimce bu sorunu çözmenin bir parçası olmak istedim. Çünkü zenginin fakire, sağlığının özürlüye, okumuşun okumamışa borcunu ödemek için bir sosyal sorumluluğu olduğuna inananlardanım.

Tarıya; değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için HUZUR, değiştirebileceklerim için CESARET, aralarında ki farkı kavrayabilmek için AKIL ve bütün bunları yapabilmek içinde SAĞLIK ver, diye her dua edişimde gönüllük esasına dayalı bu görev beni tüm bu dileklerime ulaştırdı. Gönüllü olmak vasıflar gerektirir. Siz özel hayatınızda pek çok tatmine ulaşmış olabilirsiniz, ama yalnız kendiniz ve aileniz için yaşamak sizi mutlu etmemeli çevrenize ve toplumuda karşı sorumluluklarınızı hatırlamalı ve vicdan sınavı vermelisiniz. Umarım gönüllüler çoğalsın ve bu vakıf gibi, sivil toplum kuruluşları ile elele vererek, su kadar, ekme kadar önemli olan okuma yazma sorunu ortadan kalksın. Bu bir toplumsal seferberlik olmamalıdır ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Çünkü bu vatan için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır.

Bu önemli olaya duyarlılık göstererek bize kapılarını açan AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Yönetim Kuruluna, kadın komisyonuna, personele sonsuz teşekkürler ediyorum. Bahçelievler Eğitim Müdürlüğü'nün güzel işbirliği ve önderliğinde sürdürülen bu kursta, 30 ile 65 yaş arasındaki sevgili bayanlara olacak..

Öğretmenin yaşı yok, diyerek her gün şevkle, büyük bir heyecan ve istekle bu kursa gelen, çok keyifli günler geçirdiğim kardeşlerim, ablalarım, teyzelerim yürekten gelen bütün sevgilerim teşekkürlerim, saygılarım asıl sizlere kocaman yüreğinizden öpüyorum hepinizi... "Karanlıktan korkuyorsan bir mum yak " demiş şair ... Ben hiç sönmeyecek eğitim aydınlığı ile yanacak 40 mum yaktım. İki yılda bu vakıfta 40 bayana okur yazar belgesi verdirerek, onları hayatın içine kattım. Ben çok mutluyum onlar daha mutlular. Bir erkeği eğitmek , bir bireyi eğitmekmiş. Bir kadını eğitmek ise bir toplumu eğitmekmiş.Eğitilmiş anneler, eğitilmiş çocuklar yetiştirir. Yarınımız, geleceğimiz olan çocuklarımızda eğitimle bu toplumu yüceltecekler. ATATÜRK 'ten bize miras kalan; kız çocuklarınızı daha çok okutunuz, okutunuz ki kadınlar eğitimden mahrum kalmasınlar sözleriyle bitiriyorum.

SAYGILARIMLA
Gönüllü Okuma Yazma Öğretmeni
Cavidan AYTUĞ



Kursiyerlerimizden Haney HANTAŞ ile Ayşe ŞAHİN'in Yazdıkları ve Diploma Töreninde Okudukları Şiirler

Haney Hantaş'ın şiiri

29 harf ile
Uğraştım bu dört ayda
Ne dantel yapmaya benzer
Ne dolma, ne içli köfte yapmaya
Dünyanın en zor işi
Okumakmış
Ama en güzel şeyi de
Okur yazar olmakmış.



Ayşe Şahin'in şiiri

Kadın anadır,
Kadın eştir,
Kadın yemek yapan,
Kadın ev temizleyendir.
Kadın, bebeğinin başında sabahlayan
Kadın, hiç şikayet etmeden
Her zorluğa katlanandır.
Kadın, Başbakanı,Cumhurbaşkanı doğuran
Kadın ezilen,horlanandır.
Kadın sevgili,yar
Kadın, candır.
Kadın, yalnız değer saygı görmek isteyen
Bir insandır.



AK-EL VAKFI KADINLAR KOMİSYONU



İSMİHAN YİRİK
Kadın Komisyonu Başkanı

Merhaba...

Dergimizin bu sayısında sizlere kadın komisyonumuzu tanıtmak ve faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Kadın Komisyonumuz, Zöhre Akkaya, Gülsüm Oymak, Şengül Karakaş, Nural Doğan, Mercan Şahin, Hayriye Sinemilloğlu, Melek Şahin, Gülistan Karakaş, Ayşe Karpuz, Fatma Karagöz, İslim Şahin, Sibel Göl, Senem Hantaş'tan oluşmaktadır. Aramıza zaman zaman da Zeynep Elbistan, Aynur Tekdemir, Sultan Avcı, Kadime Doğan, Zeynep Doğan, Hatice Yener, Gönül Karagöz, Altun Şahin de katılmaktadır.



Amacımız vakfımızın da amacı olan, birbirleri ile tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi bir bütünlük gösteren Akçadağ ve Elbistan ilçelerine bağlı bir kısım köylerin bireylerine yönelik sosyal çalışmalar ile bu yöre insanlarımızın birbirlerine yardım olanakları geliştirmek. Eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında işbirliği yapmak böylece bireysel, kurumsal, toplumsal, düzeyin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bilinçle vakıfta ilk yaptığımız iş AÇEV (Anne, Çocuk Eğitim Vakfı) ile işbirliği yapıp çevremizdeki okuma yazma bilmeyen insanlarımıza kurs açmak oldu. Ayrıca Halk Eğitim'le de işbirliği yaparak el sanatları, modelistlik, stilistlik kursları açtık. Halk Eğitim Müdürü, 2005-2006 yılında bu kurslara ilaveten bilgisayar kursu da açmaya söz verdi. 40-50-60 yaşında olup okuma yazma bilmeme ayıbını taşıyan bu insanların, yüreklice bu ayıbın önünde durarak bu ayıbı silmek istemelerine destek olduk. Bu ayıp, henüz 6-7 yaşlarında kız çocukları iken okullara gönderilmeyen bu değerli insanlarımızın ayıbı değildi. Okula göndermeyen zihniyetin; toplumun ayıbı idi. Bu ayıbı silerken biz vakıf olarak bu kahramanların yanında olduk. Onları yürekten kutluyoruz. Çünkü yaşlarına rağmen kar demeden, kış demeden haftanın 3 günü vakfa gelerek bu toplumun ayıplarını sildiler. Onlara para pul almadan destek olan yani gönüllü çalışan değerli öğretmenimiz Cavidan Aytuğ'a ne kadar minnettarız. Okuma yazma kursumuz 2. yıl tekrar açıldı. Yine Cavidan Hanım gönüllü gelerek bir sınıfa daha okuryazar belgesi verdi. Kadın Komisyonu olarak toplumsal dayanışma bilincimizi geliştirmek için 8 Mart





Bektaş ÖZBEK
Günün önemini belirten konuşmasını yaparken



İstanbul İl Halk Eğitim Koordinatörü İlknur Eşsiz
konuşmasını yaparken



Yönetim Kurulu Üyesi Zülfükar Karagöz Kadınlar Komisyonu Başkanı İsmihan Yirik'e plaketini verirken.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Anneler Günü'nde toplantılar yaparak yemekler, kermesler düzenleyerek kadınlarımızı bir araya getirip hep bir arada birbirimize katkıda bulunabileceğimize inanıyorum. Okuma yazma kursundaki arkadaşlarımızın bir kısmı yaşadığımız şehirdeki Boğaz'ı hiç görmediklerini söyleyince, onlara bir tekne turu düzenledik. Dönüşte bu kadınlarımızdan biri yanıma gelerek bana bir hikaye anlattı... Bir duygu en yalın herhalde ancak böyle anlatılabilirdi. "Bizim köyde bir Şaban varmış. Bu Şaban'ın mesleği yalancı şahitlikmiş, köyde bir olay olduğunda, bir anlaşmazlık olduğunda, olayla ilgisi olsun olmasın Şaban şahitlik yaparmış. Bir gün Şaban'ı askere çağırmışlar. Çok endişelenen Şaban muhtara gitmiş, demiş ki: Aman muhtar, yaman muhtar, ben askere gidiyorum; ben köyde yokken herhangi bir olay olur, anlaşmazlık olur, mutlaka beni şahit olarak yazmayı unutma; ben ne yapıp edip komutandan izin alırım, alamazsam bile firar eder gelir şahitliğimi yaparım. Onun gibi böyle bir geziniz olursa beni de çağırmayı unutmayın, ne yapar ne eder ben gelirim."

Ben bu hikayeden çok etkilendim. 60'lı yaşlardaki bu kahraman kadınınızın öğrenme gayretine saygı duydum. 8 Mart 2005 Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul İli Halk Eğitim Koordinatörü İlknur Eşsiz, "Dünyada Kadının Yeri ve Türkiye Şartlarındaki Kadının Toplumdaki Yeri" konulu bir konferans sundu, ayrıca Doç.Dr. Melahat Dönmez ise doğumundan ölümüne kadarki dönemde insanlardaki hormonların insan yaşamına etkileri konulu birer konferans sundu. Onlara teşekkürü bir borç biliriz. Kadın Komisyonumuzun ucunun hep açık olmasını istiyorum. Bugüne kadar ulaşamadığımız her kadına ulaşıp onları yanımıza çağırıyoruz, hepimize yüreğimiz açık ve sizleri bekliyoruz. Karşılıklı birbirimizden alıp vereceğimiz mutlaka bir şeylerin olduğunu biliyorum. Sevgili kadınlarımız haklar verilmez alınır. Tabii ki kavgayla gürültüyle değil, sevgiyle, saygıyla... Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Eğer siz de toplumumuz için bir katkıda bulunmak istiyorsanız, bize güç vermek istiyorsanız, Kadın Komisyonumuza sizi bekliyoruz. Kadın Komisyonumuza her konuda çok destek olan bir başkanımız ve yönetimimiz var; onlara tek tek şükranlarımı sunuyorum.



İSMİHAN YIRIK
Kadın Komisyonu Başkanı Kadınlar gününü ile ilgili konuşmasını yaparken



Doç. Dr. Melahat Dönmez
günün anlamı ile ilgili konuşmasını yaparken



BİR YÜKSELİŞİN ANATOMİSİ

BEKTAŞ ÖZBEK VE BEKTAŞ ÖZBEK VAKFI

Asırlar boyu uygarlıklara başkentlik yapmış, bir çağı bitirip yeni bir çağın başlangıcına damgasını vurarak tarihteki yerini almış, kıtaları ve medeniyetleri birbirin bağlamış bir kent olan İstanbul, dünyadaki bir çok devletten nüfus olarak daha büyük olan bu kent, günümüzde dünya ekonomisine yön veren sermayenin acımasız pazar rekabetinin yaşandığı bir metropoldür. İşte bu savaş alanında kendine yer bulan ve başarılarla imza atan AK-EL vakfının başkanı Bektaş Özbel'le birlikte olduk. AK-EL vakfının merkezinde yaşamının başlangıç yıllarından bu güne gelişin öyküsünü kaleme almak için söze başladık.

Yarım asırlık yaşamın mücadelesini anlatmaya başlarken; duygulu tebessümlerini, gurur duyduğu geçmişinin güven dolu cümleleri tamamliyordu. Sorularına yanıt vermeye, çocukluk yıllarından itibaren yaşadıklarını bir bir sıralamakla başladı; 1948 yılında Elbistan'ın Sevdilli köyünün Gölpınar mezrasında ailenin ikinci çocuğu olarak doğar ve 1960 yılında Sevdilli ilkokulu bitirir. Yaşamın mücadelesi ilkokulu bitirdikten hemen sonra başlıyor. Babası ile birlikte Adana ili ile Kadırlı ve Kozan ilçelerinin bulunduğu Anadolu coğrafyasında 1964 yılına kadar katır sırtında seyyar tekstil ürünlerinin (manifatura) satıcılığı için köy köy dolaşmaya başlar. Bu ticaret biçimine 1966 dan 1968 yılına kadar Elazığ da devam eder.

1970 yılında biten askerliğinin ardından yeniden Elazığ'a döner ve 1976 yılına kadar tekstil ürünlerinin (Mensucat) satışına; seyyar satıcılara ve yörenin diğer tekstil ürünü satan esnaflarına, seyyar olarak toptan kumaş

satışı yaparak devam eder. Mekan olarak seçtiği otel odalarında da kalırken ticari ve sosyal yaşamını büyük bir azimle sürdürmeye devam eder. 1976 yılında Karsa'ta bir mağaza açıp, mensucat, giyim, çeyiz ve diğer ev tekstil ürünlerinin ticaretini yapmakla birlikte, dünyanın büyük metropol kentleri arasında yerini alan İstanbul'a göçün planlarını yapmaya başlar. 1980 yılında ise İstanbul'daki ticari hayatının çarkları arasında kendisini bulur.

Anadolu'nun bir çok kentini karış karış adımlayıp yaptığı seyyar tekstil ticaretine burada da yerleşik işletmeciler olarak devam eder. Toptan kumaş

başlar. 1988 yılın da şirketin merkezini Türk tekstil sektöründe ve konfeksiyon piyasasında önemli bir yeri olan Şişli Osmanbe'ye taşır. 2003 yılına kadar da burada toptan kumaş ticaretini sürdürür. Bu ticaretle birlikte 1995 yılında şu anda ticari faaliyetine devam etmekte olan FEVER konfeksiyon şirketini kurar. 1997 yılında ürettiği konfeksiyon ürünlerinin satışının yapıldığı Türkiye'nin genelinde satış mağazaları zincirine yenilerini eklemeye devam eden SEVEN HILL markasını yaratır. Beş çocuğundan bir kızı eczacı, bir kızı ve bir oğlu FEVER konfeksiyon firmasının, bir kızı ve bir oğlu da SEVEN HILL markasının ticari işletmeciliğini yürütmektedirler.

Bugünlerin mutlu yükselişindeki sonuc; Anadolu da başlayan ve İstanbul da devam eden mücadelenin, azım ve iradesindeki gerçeğin kendisidir. Lakin Bektaş Özbel bu yaşam mücadelesi sohbetine; 1999 yılında İstanbul da kendi adına kurduğu, Bektaş Özbel Vakfı tarafından yapılanları paylaşmak için sorularımı yanıtlamaya devam etti. Bu sevinç ve gurur verici öykünün cümlelerini onunla paylaşmaya devam etmek tabii ki onun kadar bizleri de mutlu ediyordu.

Vakfın kuruluşu ile birlikte yapılan ilk iş, toplumları çağdaş medeniyetlerin seviyesine çıkartacak olan eğitime katkıda bulunmak olmuş. Vakıf olarak 1999 yılında 41, 2000 yılında 61, 2001 yılında 45, 2002 yılında 57, 2003 yılında 54, 2004 yılında 55, 2005 yılında da 68 öğrenciye karşılıksız burs vermek suretiyle katkı sunmaya devam etmektedir.



ticaretine ilk olarak İstanbul da Mahmut Paşa da ki Gürün handa başlar. Bu dönemde tekstil sektöründe kumaş üretimi yapan Berdan, Güney Sanayi, Bossa ve Özbucak firmalarının fabrikalarından özel kumaş dokutarak konfeksiyon piyasasına pazarlamaya



Bektaş Özbek Vakfı eğitime olan katkısını; 2004 yılında üniversite giriş sınavına hazırlanmak isteyen fakat ekonomik sebepler nedeniyle her hangi bir hazırlık dershanesine devam edemeyen 17 öğrencinin dersane giderlerini de karşılamak olmuştur. Bektaş Özbek sınava hazırlanan öğrencilerle zaman zama toplantılar yapmış ve olara üniversite sınavında tercih ettikleri bölümleri kazanıp devam ermeleri halinde, vakıf olarak kendilerine ekonomik desteğin burslarla devam edeceğini belirtmiştir.

Vakfın eğitim öğretime olan katkıları bununla da kalmamıştır. Vakıf senedindeki amaçlar doğrultusunda, ilk ve orta eğitim - öğretim kurumları olan okullara devam eden ve ekonomik durumları zayıf olan 250 öğrenciye, 2003 - 2004 öğretim yılının başlangıcı ile birlikte, birer okul çantası içinde tüm okul ihtiyaçları temin edilerek ailelerinin de hazır bulunduğu bir törenle teslim edilmiştir.

Vizyonu; yaşadığımız toplumun her kesimi için daha sağlıklı bir yaşam düşüncesinin oluşmasına çalışmak, Misyonu ; toplumun ekonomik, kültürel ve de sosyal yaşamına olanakları dahilinde katkılar sağlamak olan Bektaş Özbek Vakfının hizmetleri eğitimle de sınırlı kalmamaktadır. Sosyal yaşamın her alanında zor günler geçiren insanlara da yardım yapmayı ilke edinmiştir. Bunu da 2003 yılında 120 aileye Kurban bayramının da gıda ve bayram ihtiyaçlarını giderecek yardımlarda bulunarak yapmıştır. Bu yardımlarına her yıl yörenin ekonomik imkanları zayıf olan insanlarına, hümanist felsefi düşünce anlayışından gelen şahsi katkıları ile de devam etmektedir.



Bektaş Özbek Vakfı Tarafında 2003 Yılı Kurban Bayramında Yapılan Yardım Dağıtımı

Sohbetimizi, ticari yaşamdan ve Bektaş Özbek vakfının faaliyetlerinden kendisinin şahsi hizmetlerine yönlendirerek devam ettik. Dakikaların bir birini kovaladığı konuşmamızın sakinliğini yansıtan görüntüyü alamamanın eksikliğini hissettim. Lakin bu sorunu çözmek ise mümkün olmadı.

Bir anlık bir içten gelen duyguyla derin bir nefes olarak konuşmaya devam etti. "1997 yılında Kahramanmaraş İlinin Elbistan İlçesinin SEVDİLLİ köyünde Bektaş Özbek İlköğretim okulunun temelini attık. 1999 yılında 16 dershanelik bir ilk öğretim okulu olarak tamamlanıp Milli Eğitim

Bakanlığın teslim ettik. Bektaş Özbek İlköğretim Okulunun temel atma törenine İstanbul da ki Harput Tekstilin sahibi Celal İLALDI da katılmıştı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızdan etkilenen dostum kendisinin memleketi olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinin merkez köyü Gözeli'ye oda bir okul yaptı. İki okul kardeş okul ilan edildi. İki okul arasında Elazığ da bilgi yarışması yapıldı. Bektaş Özbek İlköğretim okulu birinci oldu. Okulu yaptırılan köylülerin sayın Celal İLALDI'ya yazmış oldukları teşekkür mektuplar beni çok duygulandırdı. Böyle bir hizmetin yapılmasına vesile olduğum içinde çok mutluyum. Ayrıcada okula lojman yapmaya başlamış. Yaptıklarınızı görmek ve yaşadıklarınızla mutlu olmak güzel bir duygu olsa gerekir. Lakin önemli olan bu duyguyu sizlere yaşatacak çevrenizle de paylaşmak en büyük mutluluktur diye düşünüyorum”.

Eğitim ve öğretim hayatına devam etmekte olan okulla ilgili olarak yaptığı bir diğer çalışması da okulun yanına bir yurt yaptırıp eğitim ve öğretime devam eden öğrencileri okul alanı içinde ki yurttan barınmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Özbek bununla da kalmayıp 2004-2005 öğretim yılında Bektaş Özbek İlköğretim okulundan mezun olup da liseye devam etmek isteyen öğrencilerin, ailelerinin ekonomik sorunları nedeniyle Elbistan da kalmalarının mümkün olmadığını belirtmelerinden sonra ki ilk girişimi ; “Bu duruma gönlüm razı olmadı. Ben de bir servis tahsis ederek liseye devam etmelerini sağladım. 2004 -2005 öğretiline ait servis ücretini de kendim karşıladım. Çünkü çocuklarımızın geleceği her şeyden önemlidir.”

Bektaş Özbek: 1993 yılında SEV-DER derneğinin başkanlığını yaptığı dönemde derneğe bir arsa aldığını, 1995 yılında “Birlik Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı” olarak kurulan fakat 08.06.1997 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulla ismi AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı olarak değiştirilen AK-EL Vakfına Haydar Şahinin başkanlığı döneminde devir edildiğini, kendilerinin de AK-EL vakfı olarak SEV-DER'e bir dernek binası aldıklarını derneğin ise halen o binada faaliyetine devam etmekte olduğunu belirtti.

Bu sohbetin sonunda anlattıklarının kendisinde bıraktığı haz duygusunu noktalamak isterken son soruma şu yanıtı verdi ; “Gerek aile vakfımız olan Bektaş Özbek Vakfı adına, gerekse şahsım adına düşüncem, İstanbul da bir yer almaktır. Buradaki asıl amaç ise kimsesiz ve öksüz çocukları burada barındırıp, okul öncesi ile ilköğretim ve lise eğitimini alması gereken çocukları eğitim ve öğretimden yararlandırmak, ayrıca üniversiteyi de burada bitirmeleri için tüm imkan ve olanakları sunup onların topluma eğitimli bireyler olarak kazandırılmalarını sağlamaktır. Bu düşüncem hedeflerimin birinci sırasında yer almaktadır. Şunu da unutmamalıyız ki bizler birlik ve beraberlik içinde düşünce ve amaçlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bu satırları okurken bizleri hatırlayacak olan herkese, saygı ve sevgilerimi sunuyor, size teşekkür ediyor, özellikle özlemimi duyduğum yöremizin insanlarını görebilmek arzusu ile sağlık ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum”.

FEVER

SEVEN HILL



GEÇMİŞTEN BUGÜNE ELBİSTAN ALHAS KÖYLERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÜZEYİ

Köy Enstitüsü Döneminden bir görünüm

Bindokuz yüz kırklı yıllarından önce otuz beş ve kırk yaşlıların yüzde otuzu okuma-yazmadan mahrumdular. Bilenler ise baba ve dedelerinden eski yazıyı öğrenmişler ve yeni yazıyı da kendi gayretleriyle elde edebilmişlerdir.

Rahmetli Hasan Ali Yücel 'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ve İsmail Hakkı Tonguç'un İlk Öğretim Genel Müdürlüğü zamanında Köy Enstitülerinin de açmalarıyla köy çocuklarının yüzü gülmüş ve % 60 civarında köylü çocuğu olmak şartıyla Köy Enstitülerinde Öğretim - Eğitimine başlamışlardır. Alhas Köylerinde bu zamanda okuma ve yazmayı kendi gayretleriyle öğrenmiş olan ve 40, 50 yaş civarında bulunan Mehmet Ali Öztoprak, Abdullah Çiftçi, Hasan Serçe ve Kalender Has isimli vatandaşlar Köy Enstitülerine baş vurarak altı aylık bir Öğretim döneminden sonra Eğitim ünvanı adı ile köylere gönderilmiş olup, köy çocuklarına okuma-yazma

öğretmişlerdir. Üç yıllık Öğrenim sonunda üçüncü sınıf mezunu olup, diploma verilerek ayrılmışlardır. Fakat bu Eğitimcilerin faaliyetleri kısa sürmüş İlk öğretim Müfettişlerinin menfi raporları neticesinde çoğunun çalışmalarına son verilmiştir. Bunların yerine, Köy Enstitülerinden mezun olan genç öğretmenler atanmışlardır. Bu öğretmenlerden Alhas Köylerine ait olanlar şunlardır: Kaya Öztoprak, Turabi Öztoprak, Kalender Temel, Mehmet Külekçi ve Hüseyin Aygün 'dür. Mevzu bahis olan bu kişiler, memleketimizin muhtelif köy ve şehirlerinde çalışarak sürelerini tamamlayıp emekli olmuşlardır. Fakat ne yazık ki dönemin iktidarı Köy Enstitülerini Öğretmen okuluna çevirmeleriyle, köy çocuklarının okula girme şansları azalmıştır.

Bu dönemde köylerden % 40, 50 civarında ki ailelerin, büyük şehirlere ve bilhassa yurt dışına göçmeleriyle

köy okullarında öğretim faaliyetleri durmuş olup Alhas Köylerinin birkaç okulu dışında diğer köy okulları kendi başlarına terk edilip harabe hale gelmişlerdir.

Yukarıda bahsedilen Öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklar ile şehirlere göç eden vatandaşların çocuklarının okuma yazma şansları çoğalmış olup bugün ise Alhas aşiretimize ait gençlerimiz her sahada eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak memleketimizin her yerinde faaliyetlerini Subaydan, Ast subaya, Öğretim görevlisinden Öğretmenliğe, Doktorundan, Hemşireliğine ve daha akla gelebilen diğer bütün mesleklerle sahip olup, yurdumuzun dört bir yanında görevlerini başarıyla sürdürmektedirler.

Ne Mutlu Alhas Aşireti gençliğine Sevgilerimle.

Kaya Öztoprak
Emekli öğretmen

AKÇADAĞ VE ELBİST

AK-EL VAKFININ FALİYET ALANINA AİT ELBİSTAN KÖYLERİ

- 1- SEVDİLLİ
- 2- YAPLIPINAR
- 3- TOPRAKHISAR
- 4- AKTİL
- 5- BEŞTEPE
- 6- ÇERKEZUŞAĞI
- 8- YOĞUNSÖĞÜT
- 9- YALAK
- 10- YAZI TOPALLI-DERETOPALLI)
- 11- KÜRECİK
- 12- KALAYCIK
- 13- K.HASAN UŞAĞI
- 14- SOĞUCAK
- 15- UZUNPINAR
- 16- İKİZPINAR
- 17- KÖŞK
- 18- HASANALI
- 19- ATMALIKAŞAN
- 20- GÜCÜK
- 21- YUKARIPINAR
- 22- HÖYÜCEK
- 23- ÖZBEK
- 24- KÖSÖLAR
- 25- AŞAĞI GÜCÜK
- 26- KÖSAYE
- 27- KANTARMA
- 28- KASTAL
- 29- DERViŞÇİMLİ
- 30- TAPKIRAN
- 31- TAPKIRAN KALE
- 32- GÜNALTı (Kistik)
- 33- SOĞUCAK
- 34- BAKIŞ (Belde)
- 35- DEMİRCİLİK (Belde)
- 37- AĞÇAŞAR
- 38- SARIYATAK



AKÇADAĞ İLÇELERİ HARİTASI





GEÇMİŞTEN BU GÜNE ALHASLI AŞİRETİ

Vakfımızın dergi çalışmalarının başladığı dönem içerisinde gerek Alhaslı aşiretinin ve gerekse diğer aşiretlerle köylerimizin kuruluşları ile ilgili olarak, devlet arşivlerine girilerek bilgi edinilmesinin uzun zaman alacağını tespit ederken, kısa süre içerisinde ne yapabiliriz, diye düşünülmüş ve şimdilik olmak üzere bir kısım bilgilere ulaşarak, bunu toplumumuzla paylaşmanın yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede olmak üzere, Alhaslı aşireti hakkında bilgi sahibi oldukları bilinen ve bu söyleşinin yapılmasından kısa bir süre sonra vefat etmiş olması nedeni ile kendisini rahmetle andığımız Turuş İsmail Dede'nin ve Hoca Ali Doğan'ın bilgilerini başvurulmuştur. Vakıf başkanımız Sayın Bektaş Özbek'inde hazır bulunduğu söyleşide, özellikle yaşı 90'lara dayanmış olan İsmail Dede, yaşına rağmen dinçliği, belagatı, hafızası ve bilgisiyle hayranlık uyandıran bir görüntü içerisindeydi. İsmail dedeyi izlemek ve dinlemek bizlere güven ve huzur vermişti. Bütün bunların yanında bulunduğu ortama hakimiyeti ayrı bir saygı uyandırıyor. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Hoca Ali Doğan'ında İsmail Tınaz'la bu konuda çalışma yaptıklarını öğrenmiş olmamız nedeni ile söyleyeceklerinin dikkate alınması gerektiği düşüncesiyle bilgisine başvurularak Alhaslı aşiretinin geçmişinden bugüne gelişi ile ilgili söylediklerini yayımlamaya gerek duymuş bulunmaktayız.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Alhaslı aşireti ile ilgili bu bilgilerin tam anlamı ile gerçeği yansıttıklarını, yüzde yüz doğruyu yansıttıklarını söylememiz mümkün değildir. Zaten görüleceği üzere, Alhas'ın çocuklarının bir kısmının kapılarını aralayacak olan, bu anlamda tartışılmaya muhtaç söyleneceği ve bilgilerdir. Dolayısı ile burada anlatılanlar, bir yanı sıra eksik ve yetersiz olabilir ama bunlar değerlendirilmeden de doğru sonuçlara gidilemeyeceği düşüncesindeyiz. Onun içindir ki, bu anlatılanları birçoğumuz biliyor olsak da bu durum söz konusu söyleneceği ve bilgileri değersiz kılmaz. İsmail Dede, Alhas aşiretinin, Baraz bir kolu olduğunu söylemektedir. Bu aşiret Varto'dan Diyarbakır'a geçmiş orada iki asır yaşamıştır. Daha sonra, yaşanan bir çatışma sonucu Urfa Suruç'a göç eden bu aşiretten Alhas ayrılarak, Dı Gır'a (Sevdilli'ye) gelmiştir. Diyarbakır'da uygulanan baskılar sonucu, aşiretin bir kısmı namaz kıyıp Sünnileşmiştir. İsmail Dede'ye göre, Alhas Dı Gır ve çevresine yaylayla gelmektedir. Harunuşağ'lı

Kanbudak, yayla döneminde Alhas'la birlikte. Bu bölge Kızık adında birisine aitmiş. Karahasan bugünkü yerinde yerleşik durumdaymış ve Kızık'la ilişki içindeymiş. Alhas'la Kızık'ın arasında yaylakça olarak sunulması ve bundan kaynaklanan yakın ilişki Karahasan 'ı rahatsız etmiş. Karahasan Kızık'a bir mektup yazarak Alhas kürtüyle işbirliği yapmaması, bunun kendisine zarar verebileceği yönünde uyarılmış. Kızık bu mektuba cevaben 40 tane Alhas gibi Kürt olsa da bana zarar veremez demiş, ama bu söyleyiş hem hakaret hem de aşağılama içeriyormuş. Kızık'ın mektubunda yer alan kürtlere yönelik hakaret ve aşağılama ifadeleri, kendisi de kürt olan Karahasan 'ın onuruna dokunmuş ve bunun üzerine Karahasan Alhaslıları Kızık'a karşı örgütlemeye ve desteklemeye başlamış. Bu rivayetin devamında Alhas'ın Kızık'ın mülküne sahip olması gelmektedir. O zaman iki mahalle başkanı kadının onayıyla (Bozabalı rivayeti) Kızık'ın mülkü Alhas'a geçmiştir.

İsmali Dede'den aldığımız bilgileri sıralamaya devam edelim. Aktilliler'le İncecikler arasında sorun olan Bebe mezrasının tapusunun Rişvanoğullarından olduğu, Alhas'ın oğullarından Hacı Mehmet 'in Hicazda askerlik yaptığı için, adının önüne hacı sıfatının eklendiği verilen diğer bilgilerdir. Lümen isminin İmam - Azam'ın babasının ismi olduğu, Timurun da bu ismi kullandığı, Tokat, Çorum bölgesinde bu ismin çok kullanıldığı belirten bilgilerdir. İsmail Turuş'a göre Alhas'ın çocukları şunlardır.

- 1.Hacı Mehmet
- 2.Kıraç
- 3.Silo (Sılan)
- 4.Kamber
- 5.Hasan Beğ
- 6.Kando
- 7.İsmail
- 8.Haydar (Haydarlı)
- 9.Topallı
- 10.Kıcanlar
- 11.Seviyan

(Seviyan, Alhas'ın Malatya'da evlendiği kadından olan üvey oğludu.)
İsmail Dede ile yapılan yüzeysel ve sınırlı sohbette ortaya çıkan bilgiler bunlardır.





Saygı ile andığımız değerli insan "Doğruluk Klavuzu"

İsmail Baba

İsmail Turunç Dede ve Dostu Süleyman Metin

Bir dostunun gözü ve sözü ile İsmail TURUNÇ Dede;

Alhaslı Yöresi ve köylerine ilişkin yazıyı hazırlamamızdan sonra vefat etmiş olan İsmail Turunç dedenin özgeçmişi hakkında kısaca bir bilgi verme gereğini duymuş bulunmaktayız.

İsmail Turunç 1916 yılında Elbistan ilçesi Aktıl Köyünde doğmuştur. Aslen Pazarcık ilçesi Turuş'lu köyünde olmalarına karşın, dedesi yaklaşık 150 sene öncesinde göç ederek Aktıl köyüne yerleşmişlerdir. Bu nedenle çevrede kendilerine Turuş'lu denilmiş ve soy adı kanunu uygulamaya konulduğunda, Turunç soyadını almışlardır. İsmail Dede, 28.3.2005 tarihinde vefat etmiş, daha doğrusu dostlarının deyişi ile hakka yürümüştür. Kendisini Rahmetle anarken, Gelin yakın dostlarından olan sayın Süleyman METİN'in gönlünden coşan duygularını döktüğü yazı ve şiirle İsmail Dedeyi birlikte tanıyalım ve bir kez daha analım.

İsmail Baba...

Gürül gürül, tertemiz bir kaynak. İnsanlığın temel özü. İnsanlar arasına asla ikilik koymayan, her kişiyi haliyle hoş gören, herkese hoş bakın diyen, genç ile genç, yaşlı ile yaşlı olmasını bilen, herkesin halinden anlayan. Hala hal, yola yoldaş olan İsmail Baba. İçmesini bilene sevgi isteyene su oldu. Sevgi sundu görmek isteyene. Işık oldu yol gösterdi. Maddi ve manevi olarak hiçbir zaman doğru olanda ayrılmadı. Araya ayrılık koymadı. Dost dediği insanlara daima dostluk elini sundu. Hoş görmeyi seven muhabbet ehli kamil insan İsmail Baba ...

Dostlarının her an yanında olmasını bildi. Onların tüm

dertlerine ortak oldu. Ailesine verdiği önem kadar dostlarına da önem verdi. Onun için kızları ve oğulları çok idi. Onların arasına ayırım koymadan, hallerince ilgisini esirgemezdi. Ailesinin ve tüm dostlarının İsmail Babası ve Mürşidi oldu.

Turunç ailesinin büyük dedelerinden Bayram Dede ve toplumu, daha doğrusu gurubu olan Refikler'den gelen hakikat ilmi, Sivas Kangal Mescit köyünden Şeyh-Araboğlu'nun ve Kayseri'nin Sarız kazası Kırkısrak köyünden Şeyh Memo'nun Hakikat ilmi ile birleşip, İsmail babanın babası Mamo'nun aynı yolu sürmesi ile daha güzel bir vücut bulmuş, yörenin değerli zatlarından; Hemi Daazı, Ali Kuto, Melüli baba gibi kişilerle süre gelmiştir.

İsmail Baba genç yaşında hakikat yolunu benimsemiş, babası ile maneviyatta yol arkadaşı olmuştur. Bütün hayatını insani kamillığe ayırmış, maddi ve manevi yaptığı her işte daima Kemalet, Dürüstlük ve sevgi aramış, kaynağını gaipte değil kendi özünde bulan, Mürşidi Kamil bir Baba ...

Bizlere yani dostlarına ; " Hakikatta Cenabi Hak sizden uzak değil, size şah damarınızdan daha yakın. O zaman Cenabı hak'kı kayıpta aramayın, kendi içinize dönün. İçinizi yani gönlünüzü temiz tutun. Kinden, kibirden, kıskançlıktan, şeytani benlikten, dünya malına tapmaktan, gururdan uzak durun. Kov kıybet yapmayın. Gönlünüzün temizliğinden emin olduğunuz zaman, asıl varlığın nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını anlamış olursunuz. İkilikte olan bir gönülden birlik uzak durur. Birlik olan bir gönülden ise ikilik uzak durur. Hangisini seviyorsanız yaşantınızda ona yakın olursunuz. Cenabı Hak'kı sevenler asla Kemalet'ten ve onun kamil kullarından uzak durmaz. Erbabı Hakikat olan sözü ile değil, onu özü ile yaşayan ve yaşatandır. Hakkına razı olan insandan Cenabı Hak'ta razıdır. Arzusu, sevgisi, saygısı sözde olan, özünde ve yaşantısında olmayan insana inanmayın. İnsanın içinin dürüstlüğü ve tarttığı terazinin doğruluğu, insanı kemaletle ulaştırır. Doğru söyleyene bakmayın, doğru yapana bakın. Doğru gidene örnek alın. Dürüstlüğü özde benimseyin. Sonucun aydınlık olacağını görürsünüz" derdi. Onun için; Evlatların üzgün yolunu gözler, Dostların her anında seni özler Bize birer ayet dediğin sözler Yolun açık olsun İsmail baba.dedim. Size İsmail Baba ile ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum ;

İsmail Baba bizi bir gün oğlu Abdullah'ın evine çağırdı. " Gelin size söyleyeceklerim var " dedi. Bizde bazı dostlar ile yanına gittik. Bir hayli muhabbetten sonra, bana ; " sizinle ilgili bir rüya gördüm. Onu yalnız sana söyleyeceğim dedi. Beraber odasına geçtik. Ve anlatmaya başladı. Gördüğü bu rüya ile bana ait bir gerçeği dile getirdi. Kendisi ile ilgili olanı cemaat içinde anlattı. Rüyasında çok sevdiği, hiçbir zaman unutmadığı rahmetli eşi Rane'yi görmüştü. " Rane rüyamda bir araba sürüyor. Bende yanındayım. Beraber bir yolculuğa çıktık. Maddi ve manevi ilgimiz olan bütün dostlara uğradık. Her uğradığımız yerde yaşadığımız olayların mevzuları geçti. Ve bu mevzuların hepsinden başarı ile geçtik. Dönüşte Rane beni eve getirirken mezarlığa yüzelli metre kala beni bıraktı. Ve kendisini kaybettim. O arada bir kaza geçirir gibi oldum ama bir şey olmadı. Rüyamın ne anlama geldiğini bilirsiniz. " dedi. Bize göre yaşantımızla ilgili mesajlar vermişti. Ve rüya ölümüne yüzelli gün kaldığının bir mesajı idi. Beş ayın dolmasına yakın beni aradı ve " Acele ile bir kamera bul, dostları topla, sizinle muhabbet etmek istiyorum, size söyleyeceklerim var" dedi. İstedğini yerine getirdik. O akşam güzel bir muhabbet oldu. Bize yine dostluk ve Kemalet hakkında nasihatlar bulundu. Ve bu muhabbetten bir hafta sonra, yani rüyasından yüzellibir gün sonra ölüm haberi geldi.

Arzusu yerini bulmuştu. Çünkü " Dostlarım, İsmail yatağa düştü demesinler, Ölmüş desinler " derdi. Dediği gibi de

hastalanmadı. Bizce, bütün dostları ve yakınlarınca o büyük insan, yüce değer ölmedi, Hakka yürüdü ve düşüncesi ile yeniden doğdu. Bütün dostları ve yakınları var oldukça da o gönüllerimizde bir Büyük Baba olarak yaşayacak. Onunla olan her anımızı sevgi, saygı, hürmet ve dostlukla anıyoruz. İyi ki vardı. İyi ki onunla 1993 yılında tanıştım. İyi ki o yüce değer sayesinde dedelerimiz Şeyh- Araboğlu, Şeyh Mamo, Hemi Tazi, Ali Kute, Meluli Baba, İsmail Babanın beşinci göbekten dedesi Bayram Dede ve Babası Mamo'nun Hakikat muhabbetini bizlere taşıdı ve yeniden yaşattı. O yüce değerın hatırası önünde dostları adına saygı ile eğiliyorum.

İsmail Baba dostları adına

Şeyh- Araboğlu torunlarından Süleyman METİN

YOLUN AÇIK OLSUN İSMAİL BABA

Düştün Toprağın o Soğuk bağına,
Yolun açık olsun İsmail Baba
Takıldın Feleğin keskin ağına
Yolun Açık olsun İsmail Baba,

Sevdiğin Sevidin yerin bizce üstün
Gönlümüzde Yapıldı yüce büstün,
Maneviyatın hoş,her şeyden üstün,
Yolun açık olsun İsmail Baba.

Sevenlerin senin için bir evlat
Koymadın araya ayrı bir sıfat
Gönlümüzdeki hanende rahat yat
Yolun açık olsun İsmail Baba

Yolumuzu elimize aldıldın ,
Haddimizi bize sen bildirdin
Gönlümüzdeki pasları sildirdin,
Yolun açık olsun İsmail Baba.

Hakikat idi mekanın ile Yurdun
Siz doğru olun, doğru durun derdin
Helal olan hak lokmaları yerdin,
Yolun açık olsun İsmail Baba.

Evlatların üzgün yolunu gözler.
Dostların her anında seni özler,
Bize birer ayet dediğin sözler
Yolun açık olsun İsmail Baba

Anlayan anladı sendeki özü
Hakikat bildi söylediğin sözü,
Metin 'im sürerim sendeki izi
Yolun açık olsun İsmail Baba.

Süleyman METİN



SİNEMİLLİ CEMAATI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ.

AK-EL Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu'nun bugüne kadar gelen başarılı çalışmaları beni fazlasıyla sevindirmektedir. Vakfın hizmet binasının yapılmasının yanında üç yüze yakın öğrenciye burs verilmesi, beş yüze yakın fakir hastanın muayene ve tedavisine katkıda bulunması, çeşitli sanat ve meslek kurslarının açılması, okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik çalışmalar ve bölgedeki etkinlikler övgüye değer çalışmalardır.

Bunların yanı sıra değişik zamanlarda yapılan panel, konferans, söyleşi gibi etkinliklere Elbistan ve Akçadağ yöremizdeki insanların sosyal yapılarını ve yaşam biçimlerini, orijinlerini tanıtan bir dergi çıkarılması düşüncesi, beni bir hayli heyecanlandırdı. Benden istenen, yöremizde yaşayan Sinemilli aşiretinin tanıtılmasıydı.

Sinemilli aşireti hakkında çeşitli kaynaklarda bölük pörçük bilgiler ve değişik söylenceler bir haylidir. Ancak bugüne kadar bunlar derlenip toplanmış ve bir bütün halinde kitaplaştırılmış değildir. Benim bu konuda öteden beri var olan tasavvurlarımı, özellikle Londra ve Harvard üniversitelerinden iki bilim insanının çalışmaları ve yardım istekleri, daha da kamçılıdı. Ancak buna rağmen henüz bu çalışmaların başında olduğumu ve ileride bu konuda daha ayrıntılı bilgiler ortaya koyacağımıza inandığımı belirterek bugüne kadarki birikimin ışığında kısa bir bilgilendirme çalışması sunmaktan da büyük bir zevk ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

A) 'SİNEMİLLİ' ADI NEREDEN GELİYOR?

'Sinemilli' adı, özünde bir kısaltılmış tamlamadır. Asıl adı Sinan olan aşiretin kurucusu 'Sinan'ın Kürt dilinde kısaltılmışı olan 'Sino' ile geliş yeri olduğu söylenen 'Mil' adlı yer ya da 'Millan' adlı kabileye ait olmayı belirtir. Doğrusu, 'Sin-i Milli' olup aşiret adı olunca Kürtçe reziman (gramer) gereği 'Sinemilli' olmaktadır.

B) SİNEMİLLİLER NEREDEN GELİYOR?

Gerek eldeki kaynaklar, gerekse bu konuda bölgemiz insanları ve bu alanda eskiden beri kuşaktan kuşağa bize kadar gelen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla ortak dedemiz Sinan'ın, on ikinci yüzyıl sonları veya on üçüncü yüzyıl başlarında İran'ın doğusunda bulunan Meşhed ve Kirmanşah arasındaki bölgeden birkaç arkadaşı ile gelip Harput yöresine yerleştiği ve orada bir tekke kurup postnişin olmuştur. Horasan adlı bu bölgeden kendisi ile birlikte gelenlerin de Koca Seyit, Mir Seyit, Seyit Marçek (Manteş veya Menteş) ve Musi Hardi (Hard'lı Musa) olduğu eskiden beri söylenegelmektedir. Halen bunlardan Koca Seyit torunlarının, Elazığ'ın Sun köyünde bulunan ve onun mezarı ve tekkesi etrafında yer alan Ağu İçenler (Ağuçenliler), Musi Hardi'nin torunlarının da Atma aşireti mensupları olduğunu bilmekteyiz. Diğer iki seyit hakkında kesin bilgi edinebilmiş olmamakla birlikte Dersim bölgesindeki Menteş Baba ve Şih Hasanlıların bunlardan olduğu yolunda doğrulanamamış duylara sahibim.

C) COĞRAFİ KONUMLARI:

Sinemilliler önceleri Harput'a (Elazığ) bağlı Keban ilçesinin Piran köyüne yerleşmişler ve orada bir dergah kurmuşlardır. Uzun süre o bölgede kaldıktan sonra başta Maraş olmak üzere Erzincan, Malatya, Sivas ve Kayserinin köylerine dağılmışlardır. Halen Keban'da Sinan'ın mezarının da bulunduğu Piran köyü ile birlikte Birvan köyü halkı, orada kalmışlardır. Ancak günümüzde Piran Kürtçe konuşmakta ve üç yüz yıl kadar önce Sünnileşmiş bulunmaktadır. Bugün köy, değişik isimlerle birkaç muhtarlığa ayrılmış olmakla beraber tamamına 'Piran' denmektedir ve Sinan'ın mezarı 'Akgömlek' adlı mezra ya da muhtarlıkta bulunmaktadır.

Esasen Harvard Üniversitesi'nden bu konuda araştırma yapan A.K. Stump, Piran'dan göçün, Sünnileşme sürecinin

başlamasıyla olabileceğinin de ihtimal dahilinde olduğunu belirtmiştir.

Günümüzde Sinemilliler, yoğun bir biçimde Maraş ilinde bulunmaktadır. Malatya-Elbistan yolu üzerinde Elbistan'a otuz kilometre kala Gücük ve Kangal köy sınırını ayıran ve resmi kayıtlarda 'Sinemilli Sınır Taşı' olarak yer alan uzun ve yontulmuş bir taştan başlayan Sinemilli yerleşim bölgesi Güneydoğu Torosların bir uzantısı olan Nurhak, Engizek, Koç dağları ve etekleri ile Adana'nın Ceyhan ilçesinin Kızıldere köyüne kadar uzanmaktadır. Bu bölgede yüzü aşkın Sinemilli köyü bulunmaktadır. Ayrıca Sarız, Gürün ve Pınarbaşı ilçelerinde de toplam on, on iki kadar köy ve mezra bulunmaktadır.

Keban'ın Birvan ve Erzincan'ın Vahaver köyü (şimdi şehir içinde kalıp Cumhuriyet Mahallesi adını almıştır) dışında diğer tüm Sinemilli köyleri Kürtçenin Kurmanc lehçesi ile konuşmaktadırlar. Yukarıda sözünü ettiğimiz ilk yerleşim yeri Piran ile Maraş Ovası'nda bulunan Fit Uşağı (Fitan) dışında kalanların hepsi Alevidir. Esasen Piranlıların gerek halen konuştukları Kurmanc Kürtçesi, gerekse bu konuda kendilerince herhangi bir iddiada bulunulmaması nedeniyle Sinemilli oldukları şüpheli görünmektedir.

DEMOGRAFİK DURUM

Sinemilli aşireti, belli başlı dört kola ayrılmaktadır. Bunlar, daha çok Elbistan'da yaşayan Kalenderoğulları (Kalenederan) ve Şemsoğulları (Şemsikan) ile Pazarcık, Türkoğlu ve Merkezi Maraş'ta yaşayan Azizoğulları (Azizan) ve Haydaroğulları'dır (Haydaran). Ayrıca çoklukla Erzincan yöresinde yaşayan Nader (Nazar) oğullarının (Nadaran) Kalenderin bir kolu olduğu söylenmektedir. Esasen yukarıda sözünü ettiğim A.K. Stump tarafından gösterilen ve aslı Elbistan'da bulunan bir mahkeme ilamından da bu bilginin daha doğru olduğu sonucuna varmaktayız. Köylerimizi tek tek ele alırsak tarih içinde oluşagelen değişiklikler bir hayli önem taşımaktadır.

İlk defa Kanuni Sultan Süleyman tarafından tutulan I tarihli Maraş Defteri Hakanisi'nde, Elbistan yöresinde Gücük, Malap, Soğucak, Köseyahya, Özbek, Hüyücek, Kızılkandil, Nergele, Ağceşer, Karaçar vb.gibi bugün Sinemilli olan birçok köyün varlığına rağmen ahali hakkında kesin bir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Aynı durum Pazarcık köyleri için de geçerli olmakla beraber gerek Elbistan'da 'Haydarlu taifesi' gerekse Pazarcık'ta yaşadığı anlaşılan kimi 'Göçebe Ekdrın / Göçebe Kürtlerin' varlığı ve hep Sinemillilerle bir arada yaşamış bulunan Atmalılının varlığı, Keban'dan göçün o tarihlerde başladığını göstermektedir. Ancak bu gelenlerin hemen tamamına yakınının Harput'taki Sinemilli tekkesine bağlı olmaları, zamanla tüm Sinemillilerin bu bölgeye geldiklerini göstermektedir.

Halen Kantarma köyünde bulunan Sinemilli dedelerine ait seyitlik şeceresi en son 1792 yılında alınmış bulunmakta ve buna göre o tarihte Elbistan'ın Nurhak nahiyesinde oturulmaktadır. Nurhak, o tarihte Kızılkandil ve Kantarma'yı da içeren bölgenin adıdır ve asıl ikamet yerinin Kantarma ve Gücük olduğu anlaşılmaktadır. Anlaşıyor ki Keban yöresinden geliş, en az bir-iki yüzyıl sürmüştür. Yine bu belgelerden, Erzincan'a gidenlerin de bir süre Kantarma'da ikamet ettikleri anlaşılmaktadır.

KÜLTÜR VE SANAT:

Sinemilliler arasında kültür ve sanat faaliyetleri gelişimini Kürtçe ve Türkçe sürdürmüştür. Şiir ve edebiyatta daha çok Türkçe kullanılmakla birlikte özellikle eski dönemlerde Kürtçe şiir yazıldığı dilden dile söylenmiş, 17. yüzyıl sonlarında yaşamış bulunan İbrahim Dede'nin çok güzel Kürtçe şiirlerinin bulunduğu rivayetleri günümüze kadar gelmiş olmakla birlikte ne yazık ki elimizde hiçbir örneği bulunmamaktadır. Alevi edebiyatında çok önemli bir yeri bulunan Hekimhanlı Şair Esiri, Kantarmalı İnce Ağa adıyla bilinen İbrahim Dede'nin kızı Mercan Ana'nın oğludur ve 1890'lı yıllarda bir süre Kantarma'da bulunmuştur. Yine gençliğinde Esiri'nin yanında bulunmuş olan Kantarmalı Mustafa Dede'nin "İzzeti" ve "Nevruzi" mahlasları ile aruz vezni ile yazılmış güzel şiirleri olmakla birlikte günümüze ne yazık ki pek azı kalmıştır. Yine her ne kadar baba tarafından Sinemilli kökenli değilse de Sinemillilerle birlikte büyümüş ve onlardan daha çok o kültürü benimsemiş bulunan şair Mücrimi (Çolak Dede), 20. yüzyıl Alevi şairlerinin en çok göz dolduran ve sevilenlerinden biridir.

Müzik ise Kürtçe daha yaygın kullanılmıştır. Pazarcıklı Kör İbo, Musto Dayı, Kantarmalı Süleyman Karakuş (Sil-i Qeroş), Gücüklü Hüseyin Hezer (Huseyn-i Drej) Kürtçe mani ve şarkı alanında,

Katsallı Koco (Qoc- Şabe) ve Hüyüceklü Misti Veysel oyunculuk, tek kişilik oyun ve monologlarda çok başarılı olan güldürü ustalarıydı.

Sinemillilerin Kalender kolunda çorap ve kilim dokuma eskiden çok yaygınken şimdi hayli gerilemiştir. Halıcılık ise ancak Şemsık kolunda olmakla birlikte çok yaygın değildir. Esasen Kalender kolunun nereden kaynaklandığını bilemediğimiz ve halıcılığı hoşgörmeyen bir tavrı vardır. Bu durumun diğer kollarında da etkisine rastlanmıştır.

YAYLACILIK:

Sinemilli kültürünün önemli bir yanı da "yaylacılık"tır. Mayısın başından itibaren Nurhak, Engizek ve Koç dağlarındaki yaylalara gidilir ve bazı köyler eylül ayına kadar kalırlardı. Yazın her tülü kışlık odun, ot ve çakşır gereksinimleri yaylada karşılandığı gibi hayvanların daha rahat beslenmesi ve ekili arazilerin korunması bakımından vazgeçilmez bir yaşam tarzı olan yaylacılık, hayvancılığın gerilemesi ve şehirleşme yüzünden hemen hemen terk edilmiş bulunmaktadır.

KANTARMA

Sinemillilerin adeta itifakla kabul ettikleri şey, ana köyelerinin Kantarma olduğu hususudur. On dokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar Kantarma, çevredeki on iki kadar köy ile birlikte Nahiyeye/Voyvodalık benzeri bir yönetsel birim ve bir boybeyi tarafından yönetilirdi. Vilayetler İdaresi Kanunu'nun çıkmasından sonra Kantarma, Gücük, Kızılkandil, Delliuşağı, Kastal, Maksuduşağı (Özbek ve Sünnet) köyelerinin tümünü kapsayan ve tek muhtarlıkla yönetilen bir köy oldu. Daha sonra Sünnet ve Özbek bir muhtarlık, Kastal bir muhtarlık olmak üzere ayrıldı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Kantarma ve Gücük 'Kantarma maa Gücük' adıyla tek muhtarlık oldu. 1930'lu yıllarda Gücük ayrıldı ve bağımsız köy oldu. Kızılkandil ile tek muhtarlık haline gelen Kantarma'nın nüfusu göçlerle azalarak günümüzde kış aylarında 50'nin altına düşmüş bulunmaktadır. Kızılkandil ise tamamen boşaltılmış durumdadır. Yaz aylarında yurtiçi ve yurtdışından gelenlerle nüfus artmaktadır. Bugün birçok Kantarmalı, köyelerinde güzel evler yaparak yazlık niyetine kullanmaktadır. Köydeki Söğütlü Çayı'ndan yeterince yararlanılamamaktadır. Köyde eskiden bulunan ve çevredeki birçok köye hizmet veren üç adet değirmen şimdi terk edilmiş ve çalışmaz hale gelmiştir.

GÜCÜK:

1930 dolaylarında Kantarma'dan ayrılan Gücük, 1949 yılında çevresindeki Alhaslı, Atmalı, Sinemilli ve Canbekli (Tapkıran, Hasan Alili vb.) olmak üzere toplam 28 köyden oluşan bir bucak merkezi olmuştur. Bir zamanlar nüfus ve tapu daireleri, dört ilkokulu, ortaokulu,

sağlık ocağı ve doktoru, meteoroloji istasyonu, PTT'si olan canlı bir kasaba havasındayken, bucak örgütlerinin kaldırılması ve özellikle 1980'li yıllarda hızlanan göçler nedeniyle bir hayli nüfus kaybına uğramıştır. Bugün yalnız karakol, sağlık ocağı ve ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Köyde oturanlar genellikle emekli ve yaşlılar ile yurtdışındaki yakınlarının çalışmaları sonucu geçimlerini sağlayanlar ve tarım ve hayvancılıkla uğraşanlardır. Eskiden ondan fazla sürüsü olan köyde bugün küçük ve büyükbaş hayvan sayısı çok azalmış, yaylacılık tamamen terk edilmiştir.

MAKSUDUŞAĞI/ MAXIAN (ÖZBEK-SÜNNET):

Bulunmaz bir hayvancılık yeri olan Sünnet, bugün hemen tamamen boşalmış durumdadır. Köyde bir ya da iki ev bulunmakta, onlar da kışın Elbistan veya Gücük'ü tercih etmektedirler. Bir tarım ve hayvancılık yeri oylan Özbek ise 1970'li yıllarda Gücük sınırları içinde oturan Sünnetlilerin oluşturduğu köydür ve orada da nüfus oldukça azalmış bulunmaktadır.

KASTAL:

Yeni adı 'Tepebaşı' olarak değiştirilmiştir. Halbuki eski köy üç derenin arasında idi ve sel felaketi sonucu su altında kaldığından Gücük yakınındaki bir düzlükte afet evleri yapılmış bulunmaktaydı. Halkın 'Ortaköy' adını verdiği bu evlere hiç kimse girmemiş ve olduğu yerde harabeye dönmüşlerdir. Kastallılar, Gücük köyündeki 'Gücük Pınarı/Kaniye Gucuge' dedikleri Yukarı Pınar'a yerleşerek ev yapmışlar ve ayrı muhtarlık olmakla birlikte Gücük'le iç içe girmiş bulunmaktadırlar. Göçün olumsuzluklarından onlar da nasiplerini almış bulunmaktadırlar.

KÖSEYAHYA:

Sinemilli'nin Şemsık kolundan olup yine tarım, hayvancılık ve yurtiçi ve yurtdışı yakınlarının yardımları ile geçinen köyde okul kapatılmış ve öğrenciler taşıma yoluyla Gücük İlköğretim Okulu'na gelmektedir.

BAKIŞ BELDESİ

Malap, Soğucak ve Hüyücek köyelerinin birleşmesi ile belde haline gelmiştir. Toplam nüfus 2500'ü aşkındır. Tarım, hayvancılık ve dışarıda çalışanların kazançları ile geçinmektedir.

DIĞERLERİ:

Elbistan'daki diğer Sinemilli köyleri, Karaçar, Zerdekeş (Gümüşdöven) ile Nurhak ve Ekinözü ilçelerine bağlı olan köyledir. Pazarcık, Gürün, Sarız ve diğer ilçelerdeki köyler hakkında şimdilik pek fazla bir şey söyleme gereği duymuyoruz. Bu durum ileride daha geniş bir araştırmanın konusu olabilir.

SEVENHILL



ÖRNEK ALINACAK DAVRANIŞLAR

Doğum ve ölüm! Biri ne kadar sevindirici bir olaysa, diğeri o denli üzücü bir sonuçtur. Doğanın kanunudur. Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan arkasında iyi duygular, hatıralar ve sevgi bırakmış olmasıdır. Hayat, ölüm ve Sabır kol koladırlar. Ölüm galip geldiğinde, Sabır, Hayatın ailesine ve sevenlerine kalır.

Ölüm olayları, özellikle de çocuk ve genç yaşta olunması halinde çok acı ve ıstırap veren sonuçlardır. Ailelerin kendilerine gelip işlerine sağlıklı bir şekilde devam etmeleri zaman alır. Bu dönem zarfında, yine toplumumuzun iyi bir tarafı olarak, dost ve akrabaların maddi ve manevi destekleri ortaya çıkar. Ailenin acısı paylaşılır ve sabır dilenir. Eskiden bu yana toplumumuzun bir geleneği olarak ölenler için ailesi tarafından kırk yemeği verilmektedir. Kırk yemeği ölüm olayından kırk gün geçtikten sonra, ailenin acısının bir ölçüde de azaldığı ve artık normal hayata dönülmesi gerektiği varsayılan bu süre sonrasında verilmektedir. Kırk yemeği, "ölenin Hayratı'dır." Aile, ölen için tüm tanıdıklarını ve

ölenin sevenlerini onun adına yemeğe çağırır ve yemek verir. Kırk yemeğinin amacının, ölenin hayratı, olması göz önüne alınarak, toplumumuzda, "Hayır" işlenmesinin "Hayırlı bir eylemin" illa yemek verilmesi ile özdeşleştirilmesinin yanlış olacağını, bunun yanında, Yemek için ayrılan Değerin, miktarın, aynı duygularla bir amaç için kullanılmasının da aynı sonuca hizmet edeceğini düşünen insanlarımız çıkmıştır. İki- üç yıl içerisinde meydana gelen vefat olayları nedeni ile, belirttiğimiz bu düşüncelerle, kendiliğinden Vakfımıza müracaat ederek, Ölenlerinin hayratı olarak ayırdıkları miktarların, Vakfımızca tespit edilecek Ekonomik zorluk içerisinde olan ailelere dağıtılmak üzere vakfımıza verilmesi yoluna gidilmektedir.

Vakıf yönetimi, bu ulvi düşüncelerle verilen miktarları istenen amaç doğrultusunda, aileler tespit ederek dağıtımını üstlenmektedir. Kendiliğinden oluşan bu davranış biçimini "ÖRNEK" bir davranış olarak görüyoruz. İyi bir Örnek olan bu davranış, bu güne kadar, toplumumuzun sevilenlerinden olan, rahmetli Mehmet ÇELİK, Baran ŞAHİN, İsmail TURUNÇ, Ali YALNIZ, Hüseyin ÖZBEK, Çolak Hasan MAYIL, Mustafa YIRIK ve Sevin GÜL'ün vefatları nedeni ile aileleri tarafından göstermiştir. Vakıf Yönetimi olarak, bir kez daha ailelerin acılarını paylaşırken, göstermiş oldukları bu davranışın toplumumuzca ÖRNEK alınmasını, benimsenmesini diliyoruz.



Baran ŞAHİN



Mehmet ÇELİK



Sevin GÜL



Hasan MAYIL



Hüseyin ÖZBEK



İsmail TURUNÇ



Ali YALDIZ



Mustafa YIRIK

R A H M E T L E A N I Y O R U Z



Tahtakale Caddesi Tahtakale Ticaret Merkezi 34/8
EMİNÖNÜ / İSTANBUL
Tel: 0212 512 68 18 Fax: 0212 522 96 21

Cem Yurt TURİZM - EMLAK ARACILIK HİZMETLERİ

Daireliniz, iş yerleriniz arsalarınız itina ile alınır satılır kiraya verilir, kat karşılığı arsa alınır. Şehir içi şehirler arası otobüs işletmeciliği, gezi, düğün turu için araç temin edilir.

Mehmet YURTSEVER

Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi No: 290 (Yenibosna Cem Evi) Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 552 24 93 - 503 67 92 Gsm: 0535 960 53 03



Süleyman Hantaş

KÜRECİK KÖYLERİ

Kürecik köyleri ile ilgili olarak yeterli bir araştırma yapılmamıştır. Bu konu ayrıntılı olarak araştırılıp sonra ki sayılarımız da yer verilecek olmakla birlikte, yönetim kurulu üyemiz olan sayın Süleyman Hantaş'ın edindiği söylene bilgileri, Kürecik köyleri hakkında özet bir bilgiyi taktirlerinize sunmak istiyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bir kısım Alevi topluluklar, Yavuz Sultan Selim ve sonraki dönemlerde Osmanlı devletinin yörede bulunan kuvvetlerinin baskısı sonucu göçerek, önce Tohma suyu bölgesine gelmişlerdir. Bu bölgede, kendilerinden önce gelen ve yerleşmiş olan Velioğlu ve Leventoğlu adındaki Aşiret beyleri ve ahalisi bulunmaktadır. Bölge bunların hakimiyeti altındadır.

Bu bölgede konaklamaya başlayan göçebe kabileler, zamanla nüfusun çoğalması nedeni ile önceki yerleşenler ile kavgalara ve cinayete varan olayların meydana gelmesin eneden oluyorlar. Bölgeye sonradan gelen kabileler burada fazla tutunamayıp göç ederek Kürecik bölgesine geliyorlar. Dağlık olan bu bölge o tarihlerde genellikle ardıc ağaçlarının bulunduğu ormanlarla kaplıdır. Gelenler, su kaynaklarının bulunduğu yerleri esas alarak yerleşiyorlar. Bu şekilde obalar, mezralar ve köyler oluşuyor. Zaman içerisinde bölgede 24 köy meydana geliyor.

BEKİRUŞAĞI KÖYÜ

Yukarıda açıklandığı şekilde, Tokma bölgesine göçerek Kürecik bölgesine gelen Alevi topluluklarından Bekir adındaki birisi ve çevresindekiler, bölgeye gelerek önce Işkaf Mağarası denilen yere yerleşir. Birkaç sene sonra çeşme başına gelere buraya yerleşir ve bir mezra oluştururlar. Nüfus kalabalıklaştıkça burası, Bekir adlı kişinin adı ile anılarak, Bekiruşağı-Büyükköy adını alır. Zaman geçtikçe nüfus çoğalır. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 1870 ıllarında yerleşim 450 haneye kadar çıkar. Nüfusun artması sonucu, hayvancılıkla geçinilmesi nedeni ile otlaklar yetersiz kalmaya başlar ve köyden başka yerlere göçmeler başlar. Bu şekilde ayrılanlar, sonradan isimleri Çay mezrası, Timurlar Mezrası, Bekiruşağı, Çevirme köyü (mezrası), Darıca köyü adını alan bölgelere yerleşirler. Birkaç kabile de Elbistan ilçesi hudutları dahilinde kalan Çerkezuşağı köyüne yerleşir. 1960 yılında Bekiruşağı-Büyükköy 80 haneye kadar düşer. Bu göçler Gaziantep ve Türkiye'nin değişik bölgelerine ve Almanya'ya olmuştur. Zaman ilerledikçe toprakların verimsizliği ve hayvancılık ile geçinilememesi nedeni ile İstanbul'a çalışmak için gidenler de olur. Bunların başında 1966 yılında İstanbul'a gelen İbrahim Hantaş ve çocukları gelir. Bu göç köyde başlangıç olur. 15 - 20 sene içerisinde köyün % 95 i İstanbul 'a göç eder. Yaz aylarında nüfusu artmakta ise de şu anda Bekiruşağı köyünde devamlı olarak 5 aile yaşamaktadır. Bugün Avrupa'nın birçok lkesinde de Bekiruşaklı köylüsüne rastlamak mümkündür.



"KOLO İBRAHİM"





Arga
ARGA TEKSTİL
SAN. TİC.LTD.ŞTİ

YELDEN
Tideo

Merkez Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Neval Sk. No: 24 Kat 1,2,3,
Yenibosna 34530 İSTANBUL / TURKEY

Gsm: +90 533 716 14 14 huseyin@argatekstil.com

Phone: +90 212 451 64 11-12 451 58 94 - 451 81 53

Fax: +90 212 451 58 95

www.argatekstil.com.tr www.yeldentekstil.com.tr

İçimizden Biri



Mimar Elif ÖZDEMİR

Mimar Elif Özdemir, Avrupa Çelik Birliği 2005 Mimari Tasarım ödüllerinden birinin sahibi oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü 2. Binası önce Türk Çelik Derneğinin Türkiye 1. olarak Avrupa'ya gönderildi. Avrupanın tek çelik proje yarışması olan ödüllendirmede proje 'dikkat çekici mimari tasarımıyla ve başarılı uygulamasıyla' ödüllendirildi.

Daha önce Tatilya, Sabiha Gökçen Havaalanı gibi projelerle kazanılan bu ödül 5. kez Türkiye'ye kazandırıldı. Eylül ayında Fransa'nın Nice şehrinde yapılacak ödül töreninde Elif Özdemir projesini Avrupalı mimar ve uygulamacılara sunacak.

Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsündeki 2. Bina tümüyle çelik olarak tasarlandı. Mimari tasarım kriterleri, süre ve zemin sorunları dikkate alınan çalışmada çelik yapı kullanmaya karar verildi. 1 yıl gibi kısa bir sürede

tamamlanan proje, uygulama ve dekorasyon çalışmalarını Mimar ve Proje Müdürü olarak Elif Özdemir yürüttü.

Yine mimari ve dekorasyon tasarımı Elif Özdemir'e ait olan Bilgi Üniversitesi Dolapdere 1. Bina çalışması Mimarlar Odasının 2002 Yapı Yaşam Çevresi 1. Ödülünü almıştı. Elbistan Yazıtıtopallı Köyünden olan ve meslekte 20.yılıni tamamlayan Özdemir çalışmalarını mimari proje-dekorasyon projesi- restorasyon projesi ve uygulamaları alanında kendi şirketi Plan A da sürdürüyor.

Bundan böyle yayımlanacak her sayımızda bir Aydınımızı, Akademisyenimizi, Yazarımızı, Sanatçımızı, Esnafımızı, İşverenimizi "İçimizden biri" diye tanıtacağız

Gönül sevgisiyle içten
duygularını
yönetim için
musalara döktü



AK-EL VAKFI YÖNETİMİNE

Gururludur bütün canlar, şahsiyetler söz söyletmez
Gönülleri bir etmişler, servetin verir incitmez
Her biri bir efsanedir, çalışırlar menzil yetmez
AK - El'imiz canlar sever, Dostlar aşkıyla bahtiyar

Hiç durmadan çalışırlar, Ak-El için savaşırılar
Can ve ruhunu verirler, millet için uğraşırlar
Gönülleri feth ederler, yoksula nimet verirler
Ak- El' imiz canlar sever, Dostlar aşkıyla bahtiyar

Abdullah, Hasan, Bektaş, Mustafa, İbrahim başa taç
Tüm yöneticiler olmuşlar, herkese birer ilaç
Olgunluktan kibir olmaz, kıymet bilinmeyi ister
Ak-El'imiz canlar sever, dostlar aşkıyla bahtiyar.

Bektaş ve canlar çok uğraştı, tüm avrupayı dolaştı
Ak-El'e kalpleri açtı, toplumla dostluk paylaştı
Konuşarak can yaklaştı, onur verdi ve ulaştı
Ak- El'imiz canlar sever, dostlar aşkıyla bahtiyar

Yönetime şiir yazdım, gönül aleminde gezdim
Güzel dostları hep süzdüm, kusurları yoktur yazdım
Hepimiz birlik olalım, umutları besleyelim
Abdullah canları sever, dostlar aşkıyla bahtiyar

ABDULLAH AÇIK



Gelin dostlar hep birlikte olalım
Ata ilkesine bağlı kalalım
Kırgınlık dargınlığa paydos diyelim
İnsanlığın yolu budur dostlarım.

Ezildik dolaştık hayli bir zaman
Ak-El 'de birleştik eyledik karar
İnsanlara olursak hiç olmaz zarar
İnsanlara hizmet budur dostlarım.

Bakın dostlar nettik neyledik
O bütün köyleri viran eyledik
El ele, Hakka ezel söyledik
İlim irfan yolu budur dostlarım.

İyiliğini yaptın, kötülükten kaçın
Güzellik tohumu her yere saçın
Hastaya yoksula kucak açın
Yuvasıza yuva kurun dostlarım.

Asaletiniz vardır eğer bağlı kalırsanız
Ay yıldızlı bayrağa sadık olursanız
Türkiye milleti hepsi bir olursa
Aşılmaz engelleri aşar dostlarım.

Ali hoca söyler bu güzel sözü
İnsanlıktan yana her daim özü
İyilikten başka yok benim gözüm
Yolumuzun erkani budur dostlarım.

ALİ DOĞAN

“Daha iyiye güzele gitmek, birlikte olmakla mümkündür”

Vakfımızca, yaklaşık iki dönemdir yani dört yıldan bu yana geniş katımlı bir gençlik şöleni düzenlemeyi düşünüp durduk. Ancak, bazen bizim zamanımızın uygun olmaması bazen özellikle üniversitelerde okuyan gençlerimizin vize ve final sınavları nedeniyle ve bazense yaz tatili içerisinde yine bu gençlerimizin çoğunun memleketlerine gidecekleri düşüncesiyle, geçen yıl yalnızca üniversitede okuyan gençlerimizi bir araya getirdiğimiz toplantı dışında bir toplantı yapamamıştık. Bu nedenle okuyan, okumayan tüm gençlerimizi bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını ve vakfımızı tanımalarını, önerilerini almayı düşündük. Bu amaçla 25 Haziran 2005 Cumartesi günü bir gençlik şöleni düzenledik. Vakıf binamızın düğün salonunda yapılan şölene yaklaşık 700 civarında gencimiz katıldı. Bir kısım yöre derneklerimizin de aramızda bulunarak destekledikleri etkinliğimizde katılımın bu sayıda kalmasının nedeni, daha ziyade bazı gençlerimizin çalışmaları, okuyan gençlerin ise sınavlarının bitmesi nedeni ile İstanbul dışına çıkmış olmalarındandır. Yapılan toplantıda, önce vakıf gençlik komitesi başkanı olarak Av. Mustafa Yener konuşmuş ve konuşmasında özet olarak, bu şölenin yapılmasındaki amacın, gençlerimizin birbirlerini tanımaları yanında, vakfımızın bir eğitim kültür ve sağlık vakfı olması nedeniyle kültürümüzü belli ölçülerde yaşayabilmemiz için yapabileceğimiz neler olduğunu birlikte tartışarak bulmak ve ayrıca vakıf bünyesinde açılan kurslarla ekonomik bakımdan yetersiz olan üniversite gençliğine verilmekte olan karşılıksız burslar dışında, eğitsel alanlarda başka neleri yapabiliriz bulmak olduğunu ifade etmiştir. Bu amaçla gençlerin kendi aralarında komisyonlar kurmalarını, öneri getirmelerini, vakıf olarak gelen önerileri dikkate alacakları gibi, gençlik olarak kendilerinin de bu oluşumlar içerisinde görev almalarını, vakfın gençliğe uzak olmayıp onların yanında olduğunu, bu toplantıların gençlerin katılımı ve onların önerileri ile yapılmasının daha verimli olacağını söylemiştir. Söz alan vakıf başkanı Bektaş Özbek ise konuşmasında, vakfın kuruluş amacını ve kuruluşundan bugüne yapılan faaliyetleri özet olarak açıklarken, daha iyiye güzele gitmenin, birlikte olmakla mümkün olduğunu, vakfın topluma mal olmuş ve her kesimin gıpta ile baktığı, parmakla gösterdikleri bir konuma gelmiş olduğunu, vakıf bünyesinde yer alan birimlerden faydalanılmasını ve vakfın çalışmalarına öneri getirilmesini, bir komisyon kurularak katkı sunulmasını istediklerini,

bu amaçla bu günden itibaren komisyonda çalışmak isteyen gençlerin bir araya gelerek çalışma içerisine girmesini, beklediklerini söylemiştir. Yöremiz eğitimcileri adına söz alan öğretmen Halil Sönmez ise konuşmasında, gençlerin vakfın etkinliklerine katılmasını, katkı sunmalarını isterken herkesin aynı görüşü paylaşmasının beklenemeyeceğini, aynı yumurta ikizlerinin dahi birbirlerine benzemeyen yönlerinin bulunabildiğini, güçlü olmak için, bir şeyler başarabilmek için birbirimize, renklerimize saygı duymamız gerektiğini, 68 kuşağı gençliğinin örnek ve yurtsever bir gençlik olmasına karşın zamanlama hatası sonucu bilinen durumlara gelindiğini, doğrunun tek başına yeterli olmadığını, bizim bugün onlar gibi yaşamamızın mümkün olmadığını, dünya düzeninin değiştiğini ve ayak uydurulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, vakfa son dönemlerde sıkça gelmeye başladığını ve dışarıda bir kısım kimselerden duyduğunun aksine vakıfta gayet güzel çalışmalar yapıldığına şahit olduğunu, işlerini ihmal ederek bir araya gelen vakıf yönetiminin yöre insanı içindaha ne yapabiliriz tartıştıklarını, bu durumun kendisini oldukça etkilediğini ve memnun olduğunu, gençleri toplayarak onlardan öneri ve katılım bekleyen vakıf yönetimine kulak verilmesini ve katkı sunulmasını istemiştir. Daha sonra şenliğe gelen gençlerden bir kısmı söz alarak, vakfın çalışmalarını duyup gördüklerini, yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ve ancak daha fazla katılımın sağlanmasını, etkinliğin ikincisinin yapılmasını ve eğitime verilen bursların artırılmasını talep ettikleri ve bir kısmının kurulacak komisyonlarda görev alabileceklerini, bu tür toplantıların daha sık yapılmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Şöleninde, gelen konuklara ve gençlerimize ikramlarımız olmuş ve yöremiz sanatçılarından Kamil Karakurt ile Grup Nurhak ve Kadir Demirer şölenimize müzikleri ile katılmışlardır. Bu sanatçılarımızı dinleyen gençlerimiz müziğe doydukları gibi, gerek bu sanatçıların eserleri eşliğinde ve gerekse vazgeçilmez birşenlik aracı olan davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenmişlerdir. Salon girişinde gençlere dağıtılan formlar toplanıp incelendiğinde, bir kısım gençlerimizin kurulacak komisyonlarda görev almaya hazır olduklarını belirten ifadeleri yanında, özellikle üniversite bitirmiş olup iş bulmakta zorlanan gençlere vakfın iş bulma ortamını araştırarak, iş bulma yoluna gitmesinin faydalı olacağını ifade ettikleri de görülmüştür. Vakıf yönetimi olarak, gençlerimizin doldurmuş oldukları formlar ayrıntılı olarak incelenip, öneriler konusunda değerlendirme yapılacak olup, komisyon veya komisyonların kurulmasının sağlanacağını bilinmesini istiyoruz.



ÖZLER



TEKSTİL

**TOPTAN VE PAREKENDE SATIŞ MAĞAZAMIZ HİZMETİNİZDEDİR
İHRACAT VE İTHALAT FAZLASI BULUNUR.**

Tasvir Sk. Gül Han No. Tel. (0212) 522 82 19 Fab. (0212) 657 89
24-C Cağaloğlu - İST. Fax. (0212) 519 92 90 Gsm.(0532) 411 58



A woman with long dark hair, wearing a black suit jacket and a black top, is looking towards the camera. She has a silver pin in her hair. The background is a plain, light-colored wall.

sendi

Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi, Erdemler İş Merkezi No:73/1 Bomonti Şişli / İstanbul - Türkiye
T: 00 9 212 232 8193 F: 00 9 212 232 8187



SEVENHILL

kids

Beautiful moments
Seven Hill

11
SHRO
RESCUE TEAM

11
SHRO
RESCUE TEAM